

LOKALBLADET

for Vinderslev-, Pederstrup-, Mausing-, og Hauge området

Nummer 54

15. årgang

Januar 2012



Samsø

Nyt fra VIF

Bartenderskole på Kos

Julearrangementer

Sig det med blomster

Pastagudstjeneste

Multibane

Hjertestarter

Udsendt til Kosovo

Sangens dag



Læs om:

Side 2	Indhold
Side 3	Leder
Side 3	Skolebillede
Side 4	Gadespejlet
Side 5	Den gamle købmandsbutik i Vinderslev
Side 6	Hvor blev de af? - Bjarne Guldborg
Side 7	Vinderslev Idrætsforening
Side 9	Børnehjørnet
Side 9	Uddeling af en rose
Side 10	Sognemenigheden
Side 12	Valgmenigheden
Side 14	Vinderslev Skole
Side 16	Pederstrup Vandværk
Side 16	Lokalrådet
Side 17	Udsendelse til Kosovo
Side 18	Mausing Forsamlingshus
Side 19	Blomsterdekoratør
Side 20	Dagplejerne
Side 22	Børne- og Fritidsgården
Side 23	Malmhøj
Side 25	Landsbyplanlægning
Side 26	Min kokkeuddannelse
Side 28	Crosserdag i Pederstrup
Side 29	Vores hobby: Pileflet og pileydyrkning
Side 32	Hauge Forsamlingshus
Side 33	Hjertestarter
Side 34	Windir Spejderne
Side 35	Annoncører
Side 38	Vejviseren
Side 39	Aktivitetsskalender

LOKALBLADETS
E-mail adresse er:
lokalblad@hotmail.com

Redaktionsgruppen :

Alice Lemming, Solsikkevej 19 A	Tlf. 22485426	--- Udlån af kamera/ pressefotograf
Anna Arhøj, Pederstrupvej 66	Tlf. 86888430	--- Koordinator for aktivitetskalenderen
Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30	Tlf. 26303732	
Christian S. Laursen, Mausingvej 20	Tlf. 86886789	--- Kasserer / indbetalinger
Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73	Tlf. 86888521	
Jan Sprogø, Mausingvej 57	Tlf. 86888894	--- Hjemmeside (www.lokalbladet.net)
Karsten Horup, Rosenvænget 14	Tlf. 41908237	
Kirsten Haugaard, Lundgårde	Tlf. 86888499	
Lene Rasmussen, Hønholtvej 9	Tlf. 86888032	
Ruth Knudsen, Pederstrupvej 41	Tlf. 40978318	

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag: 730 stk.

Deadline d.
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

Mangler du Lokalbladet ?

Skulle der være husstande i lokalområdet, der ikke har modtaget Lokalbladet, bedes I rette henvendelse til redaktionen.

Frivillige bidrag til bladet?

Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Nordea på Lokalbladets konto nr. 9266 - 5902942531 mærket "frivillig indbetaling".

På forhånd TAK.

Ved henvendelse til redaktionen kan I også få tilsendt et indbetalingskort.

Giv en god gave

Kender du nogen uden for lokalområdet, som kunne have interesse i at få Lokalbladet, så giv et abonnement i gave !
Det koster 175 kr. om året.



Gavekort fås ved henvendelse til
Alice Lemming

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
ca. 20. januar
ca. 1. april
ca. 1. juli
ca. 1. oktober

Leder

Januar er en mørk tid. Julens mange lys er væk, vejret er mørkt, surt og koldt, men for ca. en måned siden begyndte de lyse timer at tiltage. Det er da dejligt at tænke på her i mørket. Foråret er næsten lige om hjørnet. Med det i tankerne kan vi overleve den mørke tid!

Hvad kan de mørke timer så bruges på? Måske på at lave et lille indlæg til LOKALBLADET eller bringe en god ide til en artikel videre til redaktionsgruppen?

Vi er meget taknemmelige for og afhængige af henvendelse fra jer. Ingen skal være bekymrede for stavfejl, manglende computer og lignende. Vi renskriver, optager notater m.v. uden problemer.

Vi håber på masser af referater fra forårets generalforsamlinger med medfølgende rettelser til forenings- og gruppevejvisersiden, indstillinger til bladets Rose og så videre.

Vi forsøger at holde øjne og ører åbne, men når man laver et blad som dette, kan det ikke undgås, der bliver nogle fejl i datoer, navne m.v. – og det beklager vi meget, rigtig meget. Vi prøver virkelig at gøre det bedst muligt, men....

For at give jer et blad af bedre kvalitet har vi snakket om muligheden for at lave hele bladet i farver. Vi har gjort det et par gange, men et helt blad i farver vil betyde en noget større regning til trykning.

Vi har allerede sat prisen lidt op for abonnenter grundet forhøjede leveringsudgifter, så et blad i farver vil for eksempel betyde, at vi vil være afhængige af flere frivillige indbetalinger.

Hvad tænker I? Ønsker I et blad i farver? Hvor kan/skal vi eventuelt skaffe midlerne fra? Giv os venligst en tilbagemelding på dette.

På forhånd tak!

Redaktionen

Gammelt skolebillede

Vinderslev Skole - 7. klasse 1983/84



Forreste række fra venstre: Brian Pedersen, Flemming Bæk Lynderup, Morten Bjørn.

Anden række fra venstre: Tonny A. Gissel, John Gjødvad, Charlotte Jensen, Bjarne Guldborg (se side 6), Knud Lindberg, Hans Stenholt.

Tredje række fra venstre: Anitta D. Hansen, Jørgen H. Klok, Margrethe Andersen, Henrik Poulsen, Jens Royen, Lars Kj. Jensen, Carl Ejnar Sørensen, Dorthe Jensen, Thomas Holleufer, Bente Daugaard (lærer)

Nyfødte



Susanne Dahl og René Pedersen, Engholmsvej 13, fik den 28. oktober en pige, som skal hedde Helena. Hun vejede 3350 g.



Helle Nørgård Jensen, Vinderslevvej 35 fik den 6. december kl. 8:52 en pige på Viborg Sygehus. Pigen, som skal hedde Malou, vejede 3230 g og var 50 cm lang.



Lasse Lund og Karina Johansen, Vinderslevholmvej 45, fik den 15. september kl. 21:23 en lille dreng, som blev født på Viborg Sygehus. Han var 3580 g og 52 cm. Oskar, som han skal hedde, har også en storesøster, Victoria på 4 år.



Karoline Melin Poulsen blev født den 16. oktober kl. 05:15. Hun var 4630 g og 58 cm. Karoline blev født ved kejsersnit. Hendes mor, Rikke, og far, Thomas, samt hendes storebror Patrich bor på Solsikkevej 12.

Efterlysning

Nogen har ved en fejl fået min sorte softshell jakke str. xxl med HT-87 logo på venste bryst og teksten "Vi ses til Hauge Marked" på højre bryst med hjem. Jeg vil meget gerne have den igen, da jeg mangler den rigtig meget, når jeg skal ud som holdleder i håndbold. Den forsvandt fra Vinderslev Klubhus under sommerfesten. Den kan afleveres på adressen Tulipanvej 12 eller kontakt mig på tlf. 30258489 eller 86888489. Håber den dukker op.

Susanne Vad Westergaard

Tillykke med dagen

Bodil Lundgård, Lundgårde 11, bliver 75 år den 3. februar.

Søren Hansen, Vinderslevvej 46, bliver 75 år den 4. marts.

Grethe Juhl, Tøndborgvej 49, bliver 60 år den 30. marts.



Nygifte



Allan Borum og Hanne Pape blev viet på rådhuset i Silkeborg den 21. november. Ses her sammen med datteren, Jasmin Pape Borum.

Mange former for indpakning



Mon ikke Mausing Forsamlingshus er blevet pakket ud i anledning af julen?

Gade



spejlet

Træet tændes i Mausing den 26. november



Viggo Kristensen og Amalie Mortensen



Julemanden

Den gamle købmandsbutik i Vinderslev

Torsdag den 17. november afholdtes ordinær generalforsamling i Vinderslev og Omegn Invest ApS. Der var ca. mødt 50 personer op. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Derefter var der valg til bestyrelsen. På valg var Peter Westhoff, Robin Lundqvist og Louise Bech. Ingen af dem ønskede umiddelbart genvalg. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået Charlotte Vindum og Vibeke Lind Hansen. Da der ikke var yderlige forslag, lovede Louise Bech at stille op, men sagde samtidig, at hun sandsynligvis vil udtræde ekstraordinært på næste års generalforsamling. De blev alle tre valgt.

Under Evt. fortalte bestyrelsen, at de havde udlejet butikken til Kim Christensen (Byens Mand). Kim vil holde åbent i weekenderne med lidt loppemarked og satser på også at sælge bagerbrød lørdag og søndag formiddag

Med til generalforsamlingen var også

inviteret de anpartshavere, som havde anparter i Vinderslev Købmand ApS, men ikke i Vinderslev og Omegn Invest ApS. Da den ordinære generalforsamling var overstået, fortalte René Borup om, hvorledes det var gået med Vinderslev Købmand ApS.

Der var ikke så meget andet at fortælle, end at selskabet er ved at blive tvangsopløst, da bestyrelsen efter et råd fra en advokat er trådt tilbage, og at alle anpartshavere har tabt deres investerede kapital.

Rene Borup



Hvor blev de af - Bjarne Guldborg

Meget vand er løbet i havet, siden vores klasse for over 25 år siden fik besked om, at lejrturen til Bornholm af sparehensyn var aflyst, og at vi i stedet kunne komme på cykeltur til Samsø. Det var ikke alle i klassen, mig selv inklusive, der var helt tilfreds med den beslutning, men Samsø skulle siden hen vise sig at få en meget stor betydning for mig.

Efter endt skolegang kom jeg til Velling, hvor jeg skulle passe køer, men økonomien var desværre heller ikke så god i landbruget dengang, så han blev desværre nødt til at lukke et års tid senere. Herefter blev det til 2 år på Sejling Møbelfabrik og 1½ år på en svinegård i Give.

Det var nu blevet sensommer 1991, og jeg stod uden job. Det var jeg nu ikke så bange for, for da jeg forlod Sejling Møbelfabrik, fortalte en af værkførererne, at manglede jeg arbejde, skulle jeg bare komme ned til dem, så skulle de nok finde noget til mig. Jeg var næsten på vej ud ad døren for at køre ned og høre om arbejde, da telefonen ringede. Det var en jobbørs fra Horsens, som jeg på et tidspunkt havde været inde ved for at udfylde en masse spørgeskemaer. De ville høre, om jeg kunne tænke mig at komme til



Mine 3 børn



Den 8. juni 2010 hvor jeg sammen med min mor og søn (Inga og Nikolaj) stod fanevagt ved Dronning Margrethes og Prins Henriks besøg på Samsø

Samsø, for derovre havde de en landmand, som de mente passede godt til mig. Tja, tænkte jeg, vi kan da altid tage over og se på det, om ikke andet kunne jeg da rejse igen, hvis det ikke var noget for mig. Så den 15. oktober 1991 begyndte jeg at passe grise på Samsø, og her i 2011 er jeg stadigvæk ansat det samme sted. De første mange år havde vi kun søer og smågrise, men for 2 år siden blev det hele lavet om til slagtesvin i forbindelse med, at sønnerne overtog gården. Da jeg kom til Samsø, flyttede jeg ind på en nedlagt landejendom, som min arbejdsgiver året før havde købt, og i år 2000 købte jeg så ejendommen af ham, så min base på Samsø har altid været Vadstrup 9.

De først par år på øen blev det ikke til så meget sport. Nok mest fordi det var hjem til Vinderslev og få lidt god mad og vasket tøjet, når jeg havde weekendfri, så jeg kunne klare mig endnu 14 dage, men på et tidspunkt mente jeg nu nok, det var på tide at komme lidt "ud".

Det blev til en del år som aktiv fodboldspiller, men da bentøjet ikke vil mere, blev jeg nødt til at stoppe. Mens jeg var aktiv som fodboldspiller, begik jeg en "fejl": Jeg mødte op til en af deres generalforsamlinger,

og hermed var starten på mit foreningsarbejde grundlagt. Det blev til en del år i SUI Fodbolds bestyrelse, og herigennem til lige så mange år i Samsø Ungdoms og Idrætsforenings hovedbestyrelse.

I 2009 blev Samsø Marathon afholdt for første gang, og jeg har i alle årene været med i planlægningen af løbet, og når løbet afholdes den 18. august 2012 er jeg nok at finde på pladsen igen, selv om min far også har fødselsdag den dag.

Det er også blevet til nogle år som bestyrelsesmedlem i Venstre på Samsø, heraf 2 år som kasserer, og jeg har også været opstillet 2 gange til kommunalvalget, dog uden at komme ind.

På familiefrenten er jeg i dag gift med Anja, som jeg mødte for 15 år siden. Vi har tre børn, Nikolaj på 9, Anna på 5 og Peter på 2 år.

Efter at vi mødte hinanden, fandt vi ud af, at Anja er en kusine til Dorthé, som jeg også gik i klasse med på Vinderslev Skole.

Efter denne lille beretning kan man kun sige, at Samsø er et besøg værd.

Venlig hilsen
Bjarne Guldborg

VIF informerer

Året 2011 er vel overstået. Et godt og spændende år for Vinderslev Idrætsforening, der bød på mange gode timer på fodboldbanerne, i gymnastiksalen og i klubhuset. Siden sidste indlæg har vi afsluttet fodboldsæsonen med to afslutningsfester, en for ungdomsafdelingen og en for de voksne, der har tilknytning til klubben.

Ungdomsafslutningsfesten blev holdt en fredag i starten af oktober i Vinderslev Forsamlingshus. Der var tilmeldt 111 personer fordelt på spillere, søskende og forældre. Vi starterede med en omgang mad. Derefter var der underholdning af en tryllekunstner. Aftenen blev afsluttet med uddeling af pokaler, diplomer og en lille ting til trænerne fra deres spillere. En rigtig god aften, hvor alle fik tak for en god sæson og forhåbentligt på gensyn næste år eller til gymnastik.

Afslutningsfesten for seniorafdelingen og alle interesserede over 18 år blev traditionen tro afholdt sidste lørdag i oktober i Mausing Forsamlingshus. En god fest med 58 gæster. En aften med tre retters menu, uddeling af pokaler og dans til langt ud på natten. Højdepunktet på

aften var uddeling af pokaler til årets spiller og fighter, årets VIF'er og ekstra VIF'er. På serie 6 blev årets spiller samt fighter Morten Tholstrup. På oldboys blev årets spiller Thomas Tholstrup og årets fighter Miroslav Petrovic. På veteran oldboys blev årets spiller Jens Jørgen Kylling. På dameholdet blev årets spiller Pernille Løyché og årets fighter blev Ranva Funderskov. Årets ekstra VIF'er blev Morten Pedersen. Årets VIF'er blev Michael Døssing. Et stort tillykke til dem alle, de har alle fortjent det.

Når efteråret nærmer sig, starter gymnastiksæsonen, og igen i år er den kommet utroligt flot i gang. Der er mange deltagere på alle hold, specielt mandagsdamerne har fået en god start med næsten 40 deltagere. Det sidste nye tiltag er opstart af et babygymnastikhold for de helt små og deres mødre. Endnu et godt initiativ og tilbud mere til borgerne i Vinderslev og omegn. Se mere om holdene, kontaktpersoner og træningstiderne for gymnastikafdelingen på vores hjemmeside www.vinderslev-if.dk

I starten af november valgte 15 M/K'er at slæbe juletræer ud fra plantagene omkring Knudstrup. Arbejdet var frivilligt, og alle indtjente penge gik ubeskåret til

idrætsforeningen. Tusind tak til de, der mødte op og brugte det meste af lørdagen på at samle penge ind til foreningen.

Som tidligere nævnt arvede foreningen en del penge efter Henry Mortensen. Pengene skulle bruges til diverse projekter, der skal forbedre forholdene i klubben. Et af projekterne var at få sat nyt hegn op foran klubhuset og legepladsen. Det er sket, og det skal nok blive godt. Næste projekt er overdækning af terrassen i form af en pyramideformet pavillon. Dette projekt vil være færdigt senest 1. marts 2012.

Inden vi runder året af, skal vi se på de kommende aktiviteter. Den 13. februar kl. 19 er der generalforsamling i klubhuset. Mød op og vær med til at få indflydelse på beslutningerne i foreningen eller bare hør, hvordan året er gået. En ting er sikkert: Vi kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem. Har du lyst til at være med til at forme og tage beslutninger for en klub i sund fremgang, så tag kontakt til Bjarne Madsen på 24484070.

Når vi nærmer os foråret, starter fodbolden igen. Det sker med opstart for seniorafdelingen den 3. marts kl. 14 og for ungdomsafdelingen den 1. april kl. 10. Find støvlerne frem og mød op fra starten af sæsonen.

Gymnastikken skal også rundes godt af. Det sker med en afslutning den 24. marts kl. 10. Hold øje med opslag vedrørende arrangementet.

I stedet for en sommerfest igen i 2012 har vi besluttet at afholde en pinsefest. Det sker den 26. maj, hvor vi skal have gadefodbold, fest og naturligvis noget for børnene. Ved at gennemføre arrangementet noget tidligere på året, håber vi, at tilslutningen vil blive noget bedre end i 2011.

Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke alle i og omkring klubben for et godt år. Vi glæder os meget til at være en del af klubben i 2012.

Bjarne Madsen
Fungerende formand

Generalforsamling den 13. februar kl. 19.00 i Vinderslev Idrætsforening.

DAGSORDEN:

- 1: Valg af dirigent
 - 2: Formandens beretning
 - 3: Kassererens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 - 4: Fastsættelse af kontingent
 - 5: Indkomne forslag
 - 6: Valg til bestyrelsen
På valg:
Bjarne Madsen (ønsker genvalg)
Henrik Holdgaard (ønsker genvalg)
Mette Buus Würtz (ønsker genvalg)
Martin Graves (ønsker ikke genvalg)
 - 7: Valg af suppleanter
 - 8: Valg af revisorer
 - 9 Eventuelt
- På bestyrelsens vegne
Bjarne Madsen

VIF

Pinsefest

Vinderslev Idrætsforening afholder pinsefest

den 26. maj 2012

Arrangementet afholdes på Vinderslev Stadion for alle borgere i Vinderslev og omegn.

Pinsefesten afholdes i stedet for den normale sommerfest.

Programmet er som følger:

- Kl. 11: Pladsen åbner
- Kl. 11-15: Underholdning for børn og unge ved gymnastikafdelingen
- Kl. 11-17: Forlystelser for børn og unge vil være åbne
- Kl. 13: Optøget med de deltagende hold i gadefodbold starter ved stadion.
- Kl. 13.30-16: Gadefodbold.
- Kl. 18: Pinse teltbal med live musik og mad

Der bliver udsendt et mere uddybende program, og der kan forekomme rettelser.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Babygymnastik

Som noget nyt vil vi prøve at give et tilbud om babygymnastik for babyer mellem 0 – 12 mdr.

Gymnastikken er baseret på den tætte kontakt mellem mor/baby.
Vi skal synge forskellige sange med fagter til, lave bevægelses-/ sanselege.
Vi vil komme til at lege med b.la. tørklæder, bolde, lagner og sæbebobler.

Derudover skal vi lave lidt, hvor mødrene også selv er aktive, b.la. bækkenbundsøvelser, og hvor babyerne også er med.

For at babyerne kan holde til at være med, vil vi kun være i gang i 45 min,
dog er der babyer der selv siger fra før tid og det skal man acceptere.

Da gymnastiksalen er stor og ikke så varm for de helt små, har vi fået lov at bruge sognehuset i Vinderslev.
Dette samarbejde er vi selvfølgelig super glad for.

Holdet starter den 10. januar – altså tirsdage fra klokken 10.30 til 11.15.
I første omgang vil holdet køre i en 6 ugers periode.
Dels for at prøve det af, men også for at de forældre, der starter på arbejde,
lige kan nå at få nogle gode stunder med deres baby, inden de starter på job.

Kom og få et par gode råd og lidt hyggeligt samvær.
Vi glæder os til at se jer!

Hvis der spørgsmål, så ring endelig til Lotte på 31 79 00 52.

Mange hilsner
Gymnastikafdelingen.

Børnehjørnet

Børnehjørnet har været samlet 20 gange dette efterår, og hver tirsdag er der liv og glade dage i Sognehuset, hvor både børn og voksne hjælper hinanden med at afvikle det planlagte program.

Vi har lyttet til bibelske fortællinger, der har handlet om Vand, så derfor har vi mødt Noah i arken. Vi har været på Genesaret Sø sammen med Jesus, og vi har fanget fisk i den samme sø. Vi har været til bryllup i Kana, men også mødt Jonas

i havdyrets bug.

Vi synger og leger en del, men vi er også kreative i Børnehjørnet, så farver, blyanter, sakse, limpistoler, stof, vatkugler osv. bliver ofte fundet frem. Vores legekasse er også tilgængelig, når der er brug for det, så der er lidt for de forskellige aldersgrupper.

Vi har deltaget i to pastagudstjenester, og derfor har vi brugt tid på at øve sange og krybbespil her til adventstiden.

En gang om måneden er Børnehjørnet forlænget, fordi vi spiser sammen. Det er vældig hyggeligt. Den sidste gang inden jul spiller vi julebanko og spiser risengrød.

Nu glæder vi os så til at mødes igen i det nye år, og der er stadig plads til flere børn, så vi siger bare velkommen!

Anne Marie Vejen Najbjerg



I Peters fiskerbåd



Vi over julespil

Uddeling af en Rose

Rosen gives denne gang til
Lissy og Børge Stenholt,
Liljevej 41



- De er med til at gøre det godt - især for flere af den ældre generation - at bo i Vinderslev.
- De passer haver for ældre
- De kører med ældre til gudstjeneste på Malmhøj og til møder i Missionshuset
- De spiller Petanque på Malmhøj sammen med andre af de ældre årgange
- De er med i Brugerrådet på Malmhøj
- De sørger igen og igen for det praktiske i køkkenet med kaffe og servering i Missionshuset
- De er tjenstvillige, hvor der er brug for en hjælpende hånd
- De er altid i gang med opgaver for deres medmennesker

Denne indstilling er også ment som en opmuntring til, at vi tager os af hinanden og støtter hinanden.

Venlig hilsen
Finn Najbjerg



Sognemenigheden

Gudstjenester

15. januar	Vinderslev 9.00, Hinge 10.30, Vium onsdag den 11. januar kl. 19.00
22. januar	Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
29. januar	Vinderslev 9.00, Hinge 10.30, Vium 14.00
5. februar	Hinge 9.00, Vinderslev 10.30, Vium ingen, men onsdag den 8. februar kl. 17.00
12. februar	Vinderslev 10.30 (degnetjeneste uden nadver), Hinge 19.00 (Nadver v/Mandrup)
19. februar	Hinge 9.00 (O) (K), Vium 10.30, Vinderslev 14.00 (familiegudstj.) (O) (K)
26. februar	Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
4. marts	Hinge 9.00, Vinderslev 10.30 (S), Vium ingen, men onsdag den 7. marts kl. 19.00
11. marts	Vinderslev 9.00, Vium 10.30, Hinge 19.00
18. marts	Hinge 9.00, Vinderslev 10.30
25. marts	Vinderslev 9.00, Hinge 10.30
1. april	Hinge 9.00, Vinderslev 10.30

(K) = Kirkekaffe

(O) = Offergang

(Skr.) = Skriftemål et kvarter før gudstjenesten

Minikonfirmanderne

Årets 11 trofaste minikonfirmander har været sammen hver onsdag eftermiddag her i efteråret, og de har lært rigtig meget om alt det spændende, der findes i Vinderslev Kirke. De har virkelig været på opdagelse på flere forskellige måder. Hver gang har vi haft vores egen lille gudstjeneste, hvor vi har sunget salmer, tændt alterlys og lært noget om bøn.

De har lært om døbefonden – orglet – kalkmalerierne – alteret og lysestagerne. De har været en tur på kirkeloftet og set de to store klokker. De har gået tur på kirkegården og været i kapellet, og 24 undervisningstimer er det blevet til. Derforuden har de deltaget i to pastagudstjenester, så de har prøvet lidt af hvert.

Hver onsdag har vi også været i sognehuset, hvor Tove stod klar med boller, saftvand, overraskelser og tændte lys. Her har der været tid til sang, leg og bibelfortælling. Vi har et par gange været kreative med fremstilling af kors og laminerede bogmærker m.m., og hver gang har der næsten ikke været tid nok til alt det, vi havde lyst til.

Anna Marie Vejen Najbjerg



Sognemenigheden



Sogneaftener ved Vinderslev Kirke

I vinterhalvåret er der 4 foredragsaftener i Sognehuset arrangeret af Vinderslev Menighedsråd. Tanken med aftenerne er at give indblik og orientering om kirkelige emner. Dette er tænkt med henblik på forståelse for en kirkelig berøringsflade i større perspektiv end det, vi møder i det daglige. Emnerne spænder vidt, men har alle et eller andet kirkeligt tilknytningspunkt.

De første to aftener har været afholdt her i efteråret.

Den første aften var emnet: "Fra Wittenberg til Viborg i havkajak". Det var domprovst Thomas Frank, Viborg, som onsdag den 12. oktober holdt en spændende og engagerende aften for knap 40 deltagere om sin tur i havkajak fra Wittenberg til Viborg.



Inspirationen til turen fandt Thomas Frank i den kirkelige forbindelseslinje, som blev reformationens vej til Danmark. Han fortalte om turen igennem de tyske floder, op langs den jyske østkyst, igennem Randers fjord og Gudenåen til Viborg.

Tirsdag den 22. november var det tidligere Levringpræst, nu provst Anders Bonde, Lyngå som rørte lattermusklerne hos de ca. 35 deltagere med emnet "Humor som sjælesorg". Han fortalte om humoren som et middel til at værdsætte sit medmenneske, men den kan også bruges til det modsatte. Det blev en aften, som satte mange humoristiske og alvorlige tanker i gang.

I de første vintermåneder af 2012 er der to foredragsaftener.

Den første er **onsdag den 1. februar** kl.19.30, hvor mag.art. og forfatter Monica Papazu, Randers kommer. Hun er opvokset i Rumænien under kommunisttiden med baggrund i den Ortodokse kirke. Hun har boet i Danmark siden 1980 og er dansk gift. Monica Papazu er forfatter og foredragsholder og har stor indsigt i den ortodokse kirke. Grundtvig blev blandt andet i sin salmedigtning inspireret af den ortodokse påskefejring. Monica Papazu vil holde foredrag over emnet: "Kristi opstandelse i den ortodokse kirkes tradition".

Torsdag den 8. marts kl.19.30 får vi besøg af flyverpræst og sognepræst Peter Kiel Nielsen, Sommersted. Emnet er: "Min tid som flyverpræst i Afghanistan". I en tid, hvor så mange danske soldater gør krigstjeneste i Afghanistan, finder vi det vigtigt at få lidt nærkendskab til de danske soldaters situation. Peter Kiel Nielsen har gennem 16 år været præst i Sommersted og Oksenvad sogne. I 7 år har han været flyverpræst for Figther Wing, Skrydstrup. Fra maj til juni 2009 var han udsendt til Afghanistan.

Aftenen vil give et billede af en flyverpræsts forskelligartede virke ved felthospital, lejrliv, sorger, glæder og kedsomhed, men også de hektiske aktiviteter, der præger soldaternes liv.

Finn Najbjerg

Pastagudstjeneste

Den 8. dec. var der pastagudstjeneste i Vinderslev Kirke, og der var fyldt godt op. Temaet for gudstjenesten var: "HAR I HØRT DET?" Konfirmanderne medvirkede ved bl.a. at tænde lys og bede indgangs- og udgangsbøn. Minikonfirmanderne gik Lucia og sang en julesalme. Børnehjørnet havde forberedt et lille krybbespil, hvor de bl.a. sang om den første julenat.

Frede Møller fortalte om julens betydning og om, hvorfor Jesus kom til vores jord. "Har I hørt det?" spurgte han! Jesus er født, og Han er midt i blandt os. Han er kommet med frelse til jorden, og frelsen gælder hvert eneste menneske, der tager imod Ham.

Efter denne miniprædiken havde minikonfirmanderne deres liturgi og salmesang, som de havde lært, og de fik her efter overrakt deres diplom som et bevis på, at de har deltaget i undervisningen.

Efter gudstjenesten var der pastaspisning i sognehuset, og med godt 90 deltagere var alle stole i brug, så det var virkelig festligt det hele. Gryderne blev næsten tømt, og der blev spist 8 kg gulerodstave.

Dejligt at der kom så mange børn og voksne. Det er med til at give adventstiden og juletiden et meningsfyldt indhold og helt fantastisk med de mange hjælpende hænder. Tak til alle der mødte op, og tak til Konfirmanderne, Minikonfirmanderne og Børnehjørnet.

Anna Marie Vejen Najbjerg



Valgmenigheden

Gudstjenester

Gudstjenesterne afholdes på skift i Hørup, Levring og Vinderslev kl. 10.30 ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, hvis ikke andet er anført.

15. januar	2. søn.e. Helligtrekonger	Vinderslev
22. januar	3. søn.e. Helligtrekonger	INGEN
29. januar	Sidste søn.e. Helligtrekonger	Vinderslev
5. februar	Septuagesima	Hørup
12. februar	Sexagesima	Vinderslev
19. februar	Fastelavn	INGEN
26. februar	1. søndag i Fasten	Levring
4. marts	2. søndag i Fasten	INGEN
11. marts	3. søndag i Fasten	Vinderslev
18. marts	Midfaste søndag	Hørup
25. marts		INGEN

Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev Kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester, møder og busture, ringer man til Thorning Taxa, tlf. 86880175 **dagen før** og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed

er en selvbestemmende og selvfinansieret del af den danske folkekirke. Menigheden er organiseret som en lokal forening. Oplysninger ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk samt i folderen, som man finder på bladhylden i våbenhuset i Vinderslev Kirke. Her kan man læse om valgmenigheden, der blev oprettet i 1917 som et grundtvigsk alternativ til Indre Mission.

Kirkeligt lægger Kjellerup og Omegns Valgmenighed vægt på N.F.S Grundtvigs tanker om, at den kristne menighed primært bygger på generationernes bekendelse og fejring af dåb og nadver ved gudstjenesten - og kun sekundært bygger på bibelskriften.

Folkeligt lægges vægt på Grundtvigs tanker om, at vi altid er med både i historien og i naturen. Fortælling, poesi og fantasi er en af måderne til at erkende det – sådan som det er blevet praktiseret i generationer af grundtvigske folkehøjskoler og friskoler.

Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn træffes på tlf. 86 88 11 10. E-mail: kmravn@ofir.dk

Valgmenigheden har sit eget hus på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup - over for Hørup Kirke med mødesal med pejs, gårdhave og helt nyt serveringskøkken. De fleste møder foregår i salen, der i øvrigt kan lejes til private sammenkomster ved henvendelse til bestyrelsens formand.

Bestyrelsens formand er **Svend Aage Thomsen**, Lindevej 30, Kjellerup

tlf. 86 88 19 41

Valgmenighedens forretningsfører er **Dorthe Kaa**, Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg,

tlf. 86 80 40 52 (bedst aften)

Bestyrelsesmedlemmer fra Vinderslevområdet træffes på følgende numre:

Inge Østerby, næstformand, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup, inge.oesterby@skolekom.dk

tlf. 86 88 88 26

Valgmenigheden

Marianne Weigelt Kristensen, Engholmsvej 2, 8620 Kjellerup, mausing@it.dk
Mette Møller Nielsen, Mausingvej 20, 8620 Kjellerup, mette.moller@nielsen.mail.dk

tf. 86 89 37 38

tf. 86 88 67 89

Møder og arrangementer i Valgmenigheden

Torsdag den 19. januar kl. 19.30

Lysbilledforedrag i Valgmenighedens sal ved sogne- og sygehuspræst **Christian Højlund**: *Besat af livet* - om Van Goghs breve og billeder.

Chr. Højlund har siden 1983 prædikeret som sognepræst ved Silkeborg Kirke. Selv skriver han: "Vi kan ikke erfare os ind i Guds Rige, men vi kan heller ikke forkynde om Gud ved at lyve om mennesket og lade hånt om den menneskelige erfaring". Det er den menneskelige erfaring, som Højlund griber hos sig selv og andre i sine prædikener og foredrag. Og når han gæster os denne aften og projicerer maleren Van Goghs billeder op på væggen, vil kunsten og eksistensen komme i følsomt fokus.

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30

Foredragsaften i Valgmenighedens sal ved frimenighedspræst **Henrik Jensen**, den grundtvigske frimenighed i Ågård ved Kolding med titlen: *Høvding i Afrika - præst i Danmark*

Kjellerup og Omegns Valgmenighed har de seneste år holdt et eftermiddagsmøde i september og også et eftermiddagsmøde i februar, men da så mange som muligt skal have mulighed for at høre de gode foredragsholdere, vi har truffet aftaler med, har vi bestemt, at Henrik Jensens foredrag skal være et aftenarrangement.

Henrik Jensen er tidligere højskolelærer ved gymnastikhøjskolen i Ollerup samt i 1991 den første forstander for "Dagbon Center for General learning" - en højskole med grundtvigsk inspiration i Ghana, hvor han efter mange års engagement fortsat har tilknytning til en lille

landsby i det sydlige Ghana i et traditionsrigt område, hvor høvdingesystemet er intakt, og landsbyen indsatte i 1999 Henrik Jensen som en af landsbyens traditionelle høvdinge som påskønnelse af hans engagement dernede. Hver sommer er han i Ghana og medansvarlig for denne landsbys ledelse. Samtidig er Henrik Jensen bosat i Ågård ved Kolding som præst for Frimenigheden i Ågård midt i et mønstereksempel af grundtvigsk kulturgeografi med alle folkelige institutioner som friskole, ungdomsskole (der tidligere har været højskole), forsamlingshus, Danmarks ældste folkelige foredragsforening, bygninger af andelsforetagender (der så ikke eksisterer lokalt mere - undtagen brugsforeningen) og ikke mindst Frimenighedskirken fra 1887, der ubrudt har været i funktion, og hvor frimenigheden de seneste 30 år har været i konstant jævn vækst med tre forskellige præster.

Ågård Frimenighed og Henrik Jensen er til forsommeren vært for det store årsmøde i vores fællesforening af Grundtvigske Valg- og frimenigheder i Danmark. Kom til denne aften og få smag for at tage med en dag eller begge dage til årsmødet i Ågård den 9. og 10. juni 2012. Det årsmøde vil få en ny struktur, så vi får lejlighed til at drøfte, hvilke opgaver de frie grundtvigske menigheder, valg- og frimenighederne - har i de kommende år.

Onsdag den 29. februar kl. 19.30

Fællesaften sammen med Levring-Hørup Sognemenigheder. Foredragsholder er sognepræst og debattør **Kathrine Lilleør**, der taler under overskriften *Syndefald, kærlighed og den etiske knude*.

Aftenen foregår i Hørup Kirkecenter med kaffebord.

Entré inkl. kaffen: kr. 75,-

Kathrine Lilleør er tidligere medlem af Etisk råd og kendt for kontante, kærlige og kloge meninger. Hun har prøvet en del både professionelt og privat. Hendes foredrag bliver denne aften et nærgående collageforedrag om det vigtigste i tilværelsen, illustreret med fortællinger, eksistensbegreber og egne erfaringer.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.30

Ordinær generalforsamling i Valgmenighedens sal.

Onsdag den 28. marts kl. 19.30

Foredrag i Valgmenighedens sal ved cand.phil. **Liselotte Wiemer**, litteraturanmelder ved Weekendavisen og Kristeligt Dagblad: *Paradislangser og lykkesdrømme i det 21. århundrede*.

Det perfekte liv er blevet et hverdagskrav: Lykke, sundhed, velvære og velstand. Spænding og intensitet. Udfordringer og harmoni. Sikkerhed. Frit valg og trykke rammer. Vi vil ha' det hele. Og vi vil ha' det lige nu! Stress er en åndelig sygdom, er det blevet sagt. Det kan have noget med vores lykkeforestillinger at gøre. For samtidig trænger tomheden sig jo på. Hvad er egentlig meningen? Måske handler det gode liv om noget helt andet større og dybere end det perfekte?

I dette foredrag vil Liselotte Wiemer ud fra bibelske og litterære tekster undersøge forholdet mellem vor tids stræben efter lykke og de kristne forestillinger om mening, fylde og opfyldelse. For måske er Paradis meget mere end et liv efter døden! Måske er det allerede begyndt - hvis vi netop ikke stræber efter det!

Vinderslev Skole



Ny multibane

En fredag i september kunne vi indvie vores nye multibane – en boldbane med fast underlag og bander omkring. Banen bliver flittigt benyttet af eleverne - især til fodbold, men banen kan bruges til mange forskellige boldspil. Banen kan med stor fornøjelse bruges af få eller af mange, og det er mit håb, at banen vil blive brugt rigtigt meget i skoletiden og i fritiden.

Måske får nogen lyst til at benytte banen uden for ”åbningstid”. Det hverken kan eller vil vi forhindre nogen i, men vi håber på, at alle passer godt på banen og bruger den efter hensigten. Desuden appellerer vi til, at man



ikke cykler eller kører på knallert ned til banen, for græsbanen er så våd og blød efter den megen regn, at den vil blive ødelagt, hvis man kører på den.

Skolefest

Først i november måned afholdt skolen den årlige skolefest. Skolefesten var som sædvanligt et tilløbsstykke, og forældre, søskende og gamle (tidligere) elever var mødt

frem i stort antal.

Eleverne fra 0. – 4. kl. underholdt med sang og mini musical, og det var tydeligt, at eleverne nød at optræde, men også tydeligt, at de gjorde sig umage. Tilsammen resulterede det i en meget fin underholdning.

Til generalprøven torsdag formiddag har vi altid inviteret børnehaven med, men i år havde vi også inviteret beboere på Malmhøj med. De foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at det er noget, vi gerne må gentage en anden gang. Skolen vil meget gerne have et samarbejde med vore yngre – og ældre naboer i børnehaven og på plejehjemmet – både til skolefesten, men også meget gerne på andre relevante områder.

I vores evaluering af skolefesten har vi både i personalet og i skolebestyrelsen drøftet, hvad der er vores mål med skolefesten, og begge steder bliver ”fællesskab” nævnt som meget vigtig. Vi (de voksne) har en fornemmelse af, at 5. – og 6. klasse er lidt uden for fællesskabet, da de af pladshensyn ikke kan være med i gymnastiksalen den første time. Muligvis har eleverne i 5. – og 6. klasse en anden opfattelse, for de giver samstemmende udtryk for, at de har en god skolefest.

En arbejdsgruppe vil forsøge at udarbejde et forslag, hvor vi i endnu højere grad kan opfylde et af vore primære mål – nemlig det, at alle kan være sammen om den samme oplevelse, men de fysiske rammer sætter nogle begrænsninger.

Lucia optog

En fredag før jul havde vi Lucia optog på skolen. Tredje klasse gik rundt på skolen og sang den traditionelle Lucia sang ”Nu bæres lyset frem”. Tredje klasse synger meget flot, så selv om sangen bliver sunget rigtig mange gange, lød det smukt og kraftfuldt hele vejen rundt.

Tak til tredje klasse og lærerne, der stod bag!





Parkering – af- og pålæsning

Når mange mennesker i bil skal omkring skolens parkeringsplads om morgenen, er det vigtigt, at alle overholder færdselsregler og ellers tænker sig om, for ellers giver det anledning til farlige situationer.

De farligste situationer opstår, når forældre kører helt hen til bommen for at læsse deres børn af så tæt ved indgangen som muligt, for når de efterfølgende skal bakke bilen for at få vendt, er det i morgenmørket svært at se de andre børn, som er på vej hen over parkeringspladsen. Så hold venligst i de yderste parkeringsbåse eller på kirkens parkeringsplads. Børnene har kun godt af at gå de få skridt længere.

En ny måde at passe kommunens bygninger på

Det følgende er hentet fra skolebladet Vindposten, men da det vil få betydning for alle skolens brugere, altså også fritidsbrugere, bliver det også vist her.

I Silkeborg Kommune har man over-

ordnet truffet den beslutning, at alle kommunale bygninger skal serviceres og administreres af en central ejendomsadministration. Al ejendomsdrift skal altså klares af denne centrale enhed.

For skolerne betyder det, at de pedeller (tekniske servicemedarbejdere), som hidtil har løst denne opgave for skolerne, ikke længere skal være ansat på skolerne, men i en anden afdeling under en anden ledelse.

Endvidere betyder det, at de budgetter, skolerne har rådet over til pasning og vedligeholdelse ude og inde, bliver overført til ejendomsafdelingen.

Ejendomsafdelingen skal passe alle kommunale bygninger. Altså også bygninger som børnehaver, klubhuse, spejderhuse, plejehjem, som nu ikke altid har en pedel tilknyttet. Budgetter og antallet af ansatte bliver stort set som nu, men med en lille besparelse indbygget, så en lidt mindre arbejdsstyrke skal servicere et langt større antal kommunale bygninger, så det betyder en servicenedgang for skolerne, som både børn, forældre og ansatte vil komme til at mærke. Der vil være opgaver, som pedellen laver nu, som han ikke kan lave fremover.

Min største bekymring er dog, at fremover skal skolerne spørge ejendomsafdelingen om økonomi til og lov til at lave selv små ændringer, som har betydning for børnenes undervisning, og en tilladelse skal fremover ind i en prioritering, som også vedrører klubhuse, plejehjem, børnehaver og lignende.

Denne nye afdeling opstår 1.1.2012, og ændringerne vil gradvist træde i kraft hen over foråret.

Skolen er meget afhængig af at have en dygtig og fleksibel pedel, og selv om Lars Arhøj også fremover vil komme på Vinderslev Skole, er jeg meget ked af, at han ikke længere er ansat på skolen. På skolen vil vi selvfølgelig arbejde på, at virkningerne bliver så små som mulige, men jeg vil ikke lægge skjul på, at det er en beslutning, som bekymrer mig.

Venlig hilsen
Thorkild Skovbo

Pederstrup Vandværk

Pederstrup Vandværk udpumper næsten 40.000 m³ om året til 143 forbrugere, og derfor skal vandet kontrolleres 2 gange om året.

Den 1. december fik vi foretaget den anden og sidste prøve i år, og den viste, som sædvanligt, at vi har godt vand. Det er nu muligt for vandværket at sende måleresultaterne ud på mail, hvis der er forbrugere, der er interesseret.

I 2011 har vi lokaliseret flere mindre lækager på ledningsnettet og fået repareret dem, så vores spild skulle gerne blive meget mindre fremover.

På vandværket har vi sløjft tørbrønden og flyttet borerørene over jorden, hvor

de er nemmere tilgængelige for service og reparationer. En dyr, men fremtidsrettet løsning.

Der er foretaget et årligt serviceeftersyn på alle pumper og ventiler, og der er indkøbt en ny affugter til at holde rør og tanke tørre på vandværket.

Vi har et godt og velfungerende vandværk, og det skal vi fortsat have i fremtiden. Derfor skal vi have en bestyrelse, der holder øje med tingene og sørger for, at alt kører som det skal.

Vi kan allerede nu se, at der vil blive en udskiftning i bestyrelsen på generalforsamlingen, der afholdes:

**den 20. marts 2012 kl. 19.30
i Mausing Forsamlingshus**

Skal Pederstrup Vandværk forblive vores (medlemmernes) vandværk, skal der nye folk till!

For at forbedre forsyningssikkerheden skal vandværket inden for en overskuelig fremtid have lavet en ny boring. Det er en længere proces, som så småt er startet op.

Hank op i din nabo og kom til generalforsamlingen!

Venlig hilsen
Lars Arhøj
formand

Lokalrådet

Nyt fra Lokalrådet

Vinderslev og Omegns Lokalråd arbejder - foruden de mange spændende opgaver, der stille og roligt tikker ind fra borgerne - også med større sager som affaldsforbrændingsanlæg og trafikikkerhed i området.

Her i efteråret har "rådet" haft møde med kommunens byansvarlige for Vinderslev. På mødet blev det afklaret, hvordan der arbejdes med henvendelser fra borgerne, samt hvordan lokalrådet samarbejder med kommunen.

Vedrørende affaldsforbrændingsanlægget har der ligeledes været afholdt et møde med en repræsentant fra kommunen. Her blev processen og det videre forløb gennemgået. Projektet i forbindelse med anlægget giver klart anledning til "visse udfordringer" såsom: "Hvad sker der med trafikken, hvis et anlæg skulle komme?" og "Hvordan kommer alle børn sikkert til skole?" - både de som skal til Vinderslev, men også de børn som skal modsatte vej til Kjellerup. Så snart kommunens lokalplan kommer i høring, indkalder "rådet" til et



borgermøde for at få diskuteret og præciseret, hvilke forhold et sådant anlæg vil føre med sig.

Alt dette går fint i trit med trafikikkerhedsplanen, som Silkeborg Kommune er i fuld gang med at udarbejde, og "rådet" har deltaget i fællesmøde hos kommunen angående trafikikkerheden her i vores distrikt. Sammen med skolebestyrelsen på Vinderslev Skole er der påpeget, hvilke forbedringer, der kan laves på området.

I forbindelse med LOGO-konkurrencen kan I stadig nå at være med, da deadline er udskudt lidt. Så fat pennen, tegn et LOGO og send det

til Lone Sandberg på sandberg@[mail.dk](mailto:sandberg@mail.dk) senest 15. januar 2012.

Der gives en præmie for det flotteste LOGO. Vinderen offentliggøres i næste udgave af Lokalbladet. Hjemmesiden arbejdes der på højtryk med at få lavet, så måske vi er heldige allerede i næste udgave af Lokalbladet også at kunne offentliggøre webadressen.

Vinderslev og Omegns Lokalråd - tøv ikke - skriv hvis du har noget på hjertet til Jane Vibjerg jane@vibjerg.com

Jane Vibjerg

Udsendelse til Kosovo



Udflugt på frivagt i området omkring lejren



Daconmarchen



Hjemme igen i skønne Danmark

Så kom turen til en lille historie fra en fantastisk tur sidste sommer. Det var ikke en hyggeturisttur, men en udsendelse som soldat for det danske forsvar.

Mit navn er Brian Moesgaard, og jeg bor i Vinderslev nord eller sagt med andre ord: I den kommende affaldsforbrændings baghave. Jeg valgte i foråret at ville prøve noget nyt i livet og søgte om at blive udsendt som en del af det bidrag, forsvarret stiller i Kosovo. Jeg havde muligheden for at melde mig, da jeg er en del af hjemmeværnet som hundefører. Det var hjemmeværnet, der skulle stille de nødvendige mænd og kvinder til opgaven. Da alle kravene var opfyldt, blev jeg valgt til nettotroppen og kunne skrive en kontrakt på 3 måneder med forsvarret. Jeg er så heldig at have en dejlig kone, der var med på ideen, og min arbejdsplads var også med, så flyveren lettede den 4. juli med kurs mod Pristina, der er hovedstaden i Kosovo. Den opgave, jeg skulle være med til at løse, var at stå for sikkerheden i den fransk ledede NATO- lejr Novo Selo, der ligger midt mellem byerne Pristina og Mitrovisia.

Kosovo ligger i Balkanregionen og var tidligere en del af Jugoslavien. Den NATO-styrke, jeg var en del af,

betegnes som KFOR (kosovoforce), hvis opgave er at sikre Kosovos status som selvstændig republik. Der har været roligt i området længe, og de spændinger der var, var meget koncentreret i den nordlige del af landet ved grænsen mod Serbien, der ikke anerkender Kosovo som selvstændigt land.

Da flyveren landede, var der 40 grader og højt solskin, hvilket jeg skulle finde ud af var meget normalt. I shorts og med en lille drink ville det være helt perfekt, men i sorte støvler, lange bukser og skjorte var der dage, hvor det at stå vagt uden skygge satte nye standarder for at svede. Den første tid gik med at komme ind i opgaven og lære, hvordan den franske kommando gerne ville have tingene gjort. Man er jo vant til at sove i sin egen seng herhjemme i Vinderslev, så jeg skulle også lige på plads i de containere, vi skulle bo i. Ingen dobbeltseng, ingen hund der skal ud om natten osv. Den største prøvelse var nu, at vores toilet lå ca. 75 meter fra vores wap (værelse), hvilket satte ens morgenrytme på prøve, og man skulle ikke tænke, at man lige kunne nå at gøre dit eller dat, for skal man, så skal man jo, og for at gå på toilet var det i uniform eller sportstøj. Vedrørende varmen kunne vi følge med i tv om

vejret herhjemme, og jeg er helt klar over, at jeg ikke skal brokke mig. Når der var mulighed for at ringe hjem, var der også sure miner, når jeg fortalt om vejret, mens familien sad og druknede i regn.

Da jeg var faldet til og havde vænnet mig til varmen, var lejrlivet ikke så slemt. Jeg kunne gå i kantinen til alle hovedmåltider, hvor der var masser at vælge imellem. Jeg kunne aflevere mit tøj i vaskeriet osv. Det eneste, jeg skulle, var at koncertere mig om den opgave, jeg skulle løse, så var der andre der tog sig af alt det andet.

Når jeg havde vagt, var det ikke fra 8 til 16, men spændt over et helt døgn, så det var vigtig at få sovet, mens man kunne. Når det var frivagt, var der masser af muligheder for så at dyrke sport, hvilket vi i min sektion gjorde meget i for at holde os i form. Det var også muligt at komme ud af lejren, og vi fik set lidt af det land, vi så igennem hegnet omkring lejren. En tur, der gjorde stort indtryk på mig, var at se et serbisk ortodoks kloster. Det var ligesom at gå flere hundrede år tilbage i tiden, da man gik ind igennem porten. Det, jeg var vant til at se i landet, var nybyggeri eller forladte huse i en meget rodet sammensætning.

I klosteret følte jeg ikke, at jeg var i Kosovo, men i en helt anden verden. Den fattigdom og dynger af skrald, der præger landet, var langt væk og meget surrealistisk. Der er store forskelle på rig og fattig i landet, og på vejen kommer lige fra de største luksus biler til den berømte Kosovo-Harley, der er en ombygget havefræser eller snerydder med lad bagpå. Den lokale skole lå lige over for lejren, og jeg er sikker på, at eleverne på Vinderslev Skole vil være trætte af det, hvis deres sportsplads blev brugt til græsning for landsbyens køer efter skoletid.

Som en del af missionen er der tradition for, at der afholdes DANCON march. Dette er en march på ca. 26 km, hvor alle nationer i KFOR invi-

teres med for prøve kræfter med den krævende rute i bakkerne omkring lejren. Vi danske soldater gik ruten to dage før for at kunne hjælpe de andre nationer på selve dagen. Jeg er glad for, at vi var i god form, for det var en skrap rute i bjergene med 10 kilo på ryggen og 30 graders varme. Alle, der gennemførte, fik en medalje som bevis på gennemførelsen.

En ting, der er fantastisk ved at være udsendt som soldat, er det kammeratskab, man får med de mennesker, man går opad døgnnet rundt. Jeg har lært nogle mennesker at kende, som har fået stor betydning for mig. Den specielle måde, man er sammen på, giver et stærkt sammenhold. Min sektion var sammensat af folk lige fra en brandmand til minkavler, så der var

ikke de opgaver, vi ikke kunne løse. De ildebrande, der opstod på grund af varmen, blev hurtigt bekæmpet, og de pelsklædte dyr blev behandlet godt, specielt lejrens vagthund Novo, der levede en let tilværelse med masser af mad og soldater, der kunne lufte ham.

Det, jeg har skrevet, er et lille indblik i min oplevelse. Jeg har haft en meget lærerig oplevelse og er stolt over, at jeg kunne bidrage til missionen i Kosovo. Da missionen var ved at være slut, var jeg nu ikke i tvivl om, hvor jeg gerne ville være. Der var en familie, der savnede mig, og jeg var også ved at være grydeklar til at komme hjem til regnfulde Danmark og familiehygge.

Brian Moesgaard

Mausing Forsamlingshus

Forsamlingshuset er blevet renoveret for 400.000 kr. Arbejdet med renoveringen af huset fra 1887 har varet fra starten af oktober til lige før jul.

Forsamlingshuset har selv betalt halvdelen af de 400.000, mens resten er finansieret af Silkeborg Kommune og af landdistriktsmidler fra LAG. Kommunen har givet 45 procent af de 200.000, og LAG har givet 55 procent.

Bestyrelsen oplyser, at renoveringen var hårdt tiltrængt, da taget ikke ville kunne holde en vinter mere.

Man startede med at lægge nyt tag over køkken og toiletter. Herefter var huset lejet ud de næste par weekender, inden man i starten af november gik i gang med at dække hele taget over, så man kunne arbejde i al slags vejr.

Der er blevet lagt nyt tag, og der er blevet lavet nye lofter og spær indvendig. Der er også blevet isoleret, og det skal nok kunne mærkes, for det var der ikke tidligere.

Der er blevet lysere inde i salen. Væg-

gene er blevet vandskuret, og der er kommet et vindue i gavlen, der giver et naturligt lysindfald, så salen er blevet meget rarere at opholde sig i.

Lydmæssigt er der også sket en stor forbedring, da der ikke er så meget resonans længere. Det vil dagplejerne helt sikkert nyde, når de holder hel-dagslegestue i forsamlingshuset.

Hele huset er på ca. 300 kvadratmeter, og salen er på ca. 120 kvadratmeter. Huset har ca. 45 udlejninger om året.

Når renoveringen af forsamlingshuset er helt afsluttet, bliver der inviteret til åbent hus.



Blomsterdekoratør

Maja Horup

De fleste af jer kender mig nok bedst fra, da min mor, Pia Horup, kørte SPAR i Vinderslev. Her stod jeg bag kassen og boede med min mor lige over butikken.

I starten af 2010 fik jeg mit drømmeopkald fra en tidligere praktikplads, jeg havde været hos i 10. klasse. Glennie, som er leder af PassiFlora i Kjellerup, havde den gode nyhed, at hun havde en praktikplads klar til mig hurtigst muligt. Jeg slog til, selv om jeg ville mangle 1 år på handelsskolen. Vi fik snakket med min vejleder på handelsskolen og med SuperBrugsens daglige leder, Peter, og vi fik en aftale i hus. Mit uddannelsesforløb blev forlænget med et halvt år på grund af manglende handelsskoleeksamen. Men jeg fik min drømmepraktikplads!

Mit arbejde

I dag har jeg været under uddannelse i halvandet år, og jeg har et år tilbage som elev.

Mit arbejde består selvfølgelig i at lære faget og gøre det til en rutine for mig. Til daglig laver jeg alt fra almindelige buketter til kunderne til en kistepynt. Jeg er i fuld gang med at gå videre til brudebuketter, som jeg satser på bliver mit afsluttende projekt på fagskolen i 2012.

Fagskole

Under uddannelsen som blomsterdekoratør indgår 7 skoleophold, som er 2 uger ad gangen. Her går jeg i klasse med en flok dejlige piger fra hele landet, lige fra Silkeborg til Lolland.

Skolen ligger i Århus – Skåde. Hvert ophold går ind og lærer os om en speciel ting inden for faget, såsom bryllupsbinderi, begravellesbinderi, buketter, osv.

28. august 2011

Den 28. august var en helt speciel dag for mig i 2011. Jeg fik en chance, jeg aldrig havde turdet håbe på inden for blomsterverdenen. En stor ting inden for



blomsterfaget er Tivoli Cup, der afholdes hvert år, hvor 28 blomsterdekoratører og elever fra hele Danmark mødes i tivoli for at lave blomster en hel dag.

Man får en opgave 2 – 3 uger i forvejen, som dette år var ”En brud i Tivoli”. Her skulle vi lave en brudebuket, et brude-sløb og hovedpynt.

Fordi konkurrencen er speciel og anderledes i forhold til andre, får alle tilmeldte de samme blomster og det samme antal. Man må ikke selv tage levende materialer med.

Jeg havde en fantastisk dag, dog ikke med topplacering. Dagen med blomsterdekoratører og elever fra hele landet gjorde stort indtryk på mig, og jeg forventer at deltage igen i 2012.

I dag ser jeg frem til den 31.12.12, hvor jeg er udlært, og jeg skal til at finde ud af, hvad jeg vil videre i livet. Til den tid er jeg kun 21 år, så jeg skulle nok kunne nå at udrette noget mere her i livet. Måske egen butik?

Maja Horup

Dagplejerne

Heldagslegestue i Mariehønen/Kjellerup

Fredag den 9. september var det så anden gang, vi skulle prøve at være i heldagslegestue i Mariehønen i Kjellerup. Denne gang var vi 4 dagplejere herinde.

Vi startede med morgenmad for de børn, som mødte tidligt ind. Derefter blev der leget, til alle børnene var mødt ind. Så holdt vi en lille samling, hvor vi sang, og det var som altid spændende, hvad Ann-Britt havde puttet ned i sangkufferten denne gang, bl.a. en rigtig flot papegøje som vi kunne synge om.

Dernæst fik vi boller og lækker frugt, før turen gik ud på legepladsen. Det var en dejlig solfyldt formiddag,



men med de mange dages regn var der store vandpytter på legepladsen, som det var rigtigt sjovt at hoppe i, så mudderet fløj til alle sider. Det var en rigtig dejlig formiddag og nogle godt beskidte børn, der skulle ind og vaskes før frokosten. Efter nogle gode rugbrødsmadder og noget dejligt grønt kom alle hen og sove en lille middagslur, før de blev hentet igen.

Det var en god dag i heldagslegestuen, hvor alle børn fik noget dejligt beskidt regntøj med hjem efter en

omgang mudderleg.

Sangens dag

Torsdag den 15. september var der folketingsvalg i Danmark, men det var skam også "sangens dag". Man hørte ikke meget til det i medierne - nok på grund af valget, men vi dag-



plejere i Vinderslev området var samlet i Lottes have for at synge med de små. Sangens dag hører under projektet "Sanglyst", som er en 3-årig kampagne, som med støtte fra Undervisnings-, Social- og Kulturministeriet vil sætte fokus på sang og sangglæde blandt børn og unge. Danmarks Radio er partner i "Sanglyst" og bruger sine medieplatforme som afsæt for at stimulere og igangsætte sangaktiviteter for små og større børn, blandt andet havde DR-Ramasjang fokus på sang hele dagen.

Det var ikke det bedste vejr, temmelig overskyet og det truede med at dryppe lidt, men Lotte tog alligevel guitaren med ud, og vi startede med vores navnesang. Nogle af børnene havde fundet en snegl, hvilket jo selvfølgelig gav anledning til at synge "Mariehønen Evigglad". Vi sang også "Lille Peter Edderkop", "Lille hvide kat", "Hammer Hammer fedt" og

"10 små indianerbørn", inden vi også måtte røre os lidt til "Jeg gik mig over sø og land". Efter alt det syngen fik vi boller, som Hanne havde med, og der var også tid til at lege lidt, inden turen atter gik hjem. Sang er ikke kun sjovt, men også gavnligt for det styrker sprogudviklingen, er godt for børns motorik og det sociale samvær i forhold til det forpligtende samvær og samtidig er sang en del af vores kulturarv.

Heldagslegestue i Mausing

Fredag den 28. oktober var dagplejerne og børnene fra Vinderslev området i heldagslegestue i Mausing.

Det var en lidt anderledes heldagslegestue, end det plejer, da der uden for forsamlingshuset var stilladser og container. Forsamlingshuset skulle til at have nyt tag, og vi glæder os rigtig meget til at opleve forandringerne.

Vi startede med sang og snart var der fyldt af glade indianerbørn, som var malet i hovederne, før de listede ud og skød med buen.



Dernæst var det tid forskellige smagsoplevelser for børnene.

Der blev smagt på surt/sødt (f.eks. Citron/abrikos), salt/sukker, stærk/neutral, syltet/rå og bittert/lys. De fleste børn var vældig interesseret

Dagplejerne

og smagte på en masse, så det var en dejlig formiddag med masser af madmod.



Der var skam også plads til frokost og middagsøvn, før alle drog hjemad efter endnu en herlig dag i heldagslegestuen.

Bedsteforældredag

Fredag den 18. november var der hektisk aktivitet i heldagslegestuen, der havde vi nemlig inviteret til bedsteforældredag. Grundet renoveringen af taget på Mausing Forsamlingshus havde vi denne gang valgt at være i Vinderslev Forsamlingshus. Vi var ca. 70 mennesker forsamlet til en hyggelig formiddag, hvor vi startede med at synge sammen med bedsteforældrene. Dernæst gik børn og bedsteforældre i gang med at lave juledekorationer og få kaffe/te, saft og æbleskiver. Der blev også tid til at lege og hygge børn og bedsteforældre imellem, inden de fleste tog med deres bedsteforældre hjem. Vi vil gerne sige tak for den store opbakning. Det er rigtigt dejligt, at så mange bedsteforældre vil tage sig tid til at hygge sig med børn og dagplejere en formiddag i heldagslegestuen.

Susanne Vad Westergaard





Efterårsliv og motion

Efterår og dårligt vejr gør, at børn og voksne har tendens til at nøjes med at nyde naturen gennem vinduerne, men hos os er udendørsliv høj prioriteret, og normalt er der ikke tale om dårligt vejr, men om at klæde sig ordentligt på. Selv vores motionsdag hver anden mandag stopper til december, men fri leg, som vi også værdsætter, kan være en stor kilde til motion.

I en ny ph.d. afhandling havde idrætsforsker Glen Nielsen udstyret 500 danske og 500 new zealandske børn med accelerometre (bevægelsesmålere) dagen igennem, og de målinger viste børnenes høje fysiske aktivitetsniveau. Det forbavsende er, at det slet ikke er den organiserede idræt, der er det vigtigste for børnene. Langt det meste af børnenes aktivitet foregår som selvorganiseret fysisk aktivitet i skolegården eller SFO.

Nyt legeredskab

Den gamle benzintank var slidt ned og blev erstattet med en børnevenlig model. Den ser flot ud og har endda en El-opladningsfunktion. Den bliver flittigt brugt af de små landbrugsfolk med vores traktorer, af racerkørere med gokart og af motorcyklister. Til gengæld er der ikke så meget salg i isboden, så det kniber med at få kunder til alle "medarbejdere" inde i kiosken.



Hans konklusion er: "Der er et enormt potentiale..., hvis der er gode udendørsfaciliteter." Det må også gælde for de 3-6 årige, og vores udendørsfaciliteter byder på boldbane, bakker, cykelbane, pileskov, karrusel, osv.

Ved bålpladsen

Vi har en fin bålplads med praktisk udstyr, så der kan koges suppe og bages pandebrød. Om efteråret er vores brændeskur en virkelig nyttig sag. Brændet

forbliver tørt, og det er en fornøjelse at tænde bål og vedligeholde det. Hverken børn eller voksne behøver røgdykkerudstyr. Børnene vil gerne "arbejde" med brænde. Da vi fik leveret en bunke brænde ved havelågen, var der ikke nok små trillebørene til alle de børn, som ville køre træet til skuret.

Adventstid

Advent er den travle tid. Børnene vil gerne lave julegaver, og personalet skal sørge for, at der er gode forudsætninger til syslerne. Der skal holdes styr på hvert barns arbejde, indtil gaven er færdig. Det ene barns halvferdig gave skal nødigt bruges som råmateriale til et andet barns gaveproduktion.

Men den store begivenhed, måske den største i forhold til forventningens glæde er bedsteforældredage. Når dagen kommer, er ventetiden, indtil gæsterne kommer, ikke rigtig til at bære. Børnene har



kun øje for lågen og indgangsdøren, indtil de endelig dukker op. Så bliver de vist rundt i deres børnehave. Som medarbejdere glæder vi os over, at børnene nyder at have bedsteforældrene som gæster. Sammen laver de juledekorationer og klipper pynt. Men der er også tid til at synge sammen og nyde æbleskiver og småkager med gløgg/saftevand.

Kirsten Anneberg Jacobsen

Malmhøj

Kalenderen

Mandage i lige uger:

Kaffe kl. 9:45

Banko kl. 10:15

Januar 9. og 23.

Februar 6. og 20.

Marts 5. og 19.

Mandage ulige uger

Åbent center 9:30

Januar 16. og 30.

Februar 13. og 27.

Marts 12. og 26.

Torsdag: 1. torsdag i hver måned er der gudstjeneste kl. 15:00

Øvrige torsdage er der Mother Theresa kl. 13:30

Fredage i ulige uger:

Sang kl 10

TAK

Jeg vil gerne på Malmhøjs vegne sige TAK til alle de frivillige, som kommer i huset og hjælper med de forskellige arrangementer. Det er en uvurderlig hjælp, som gør at vi kan lave så mange ting.

Zenitta Kaalby

Aktiviteter

Vinderslev Pensionistforening

Møder afholdes på onsdage kl 14.30 på Malmhøj

Gregers Laigaard Grønhøj fortæller om kartoffeltyskerne d. 18. januar

Lokale folkedansere v. Jørgen Holme underholder d. 22. februar

To fra Lysbro underholder med visser og gårdsange d. 14. marts

Generalforsamling d. 18. april

Gunner Carlsen Silkeborg Emne: hvad skal vi bruge Ældrerådet til.



Herrerne var på fisketur. Vi fangede desværre ikke selv noget



Der danses stoledans



Vi har fået en lånehund



Spejderne gik Lucia for os



Før afsejlingen



Et lille udpluk af de mange gevinster i tombolaen

Malmhøj på sejltur

Sidst i september tog en gruppe af sted fra Malmhøj til dette års løvfaldstur, som var en sejltur på Silkeborgsøerne med Mågen. Vi havde på det tidspunkt et fantastisk efterårsvejr, og det var en dejlig tur gennem det flotte efterårslandskab. Vi rundede Møgelø, inden kursen igen blev sat mod Silkeborg. Undervejs serverede brugerrådet kaffe og hjemmebagt kage, og der blev også sunget nogle sange, der passede til lejligheden.

Julemarked

Der var som sædvanligt stor tilslutning til det årlige julemarked på Malmhøj, som blev holdt lørdag den 26. november. En lille sanggruppe fra skolen åbnede markedet med julesange og – salmer, hvorefter de forskellige boder åbnede. Der var lige fra starten stor tilstrømning til tombolaen, som altid er meget populær på grund af sine mange flotte gevinster, skænket af lokale sponsorer, og igen i år blev der hurtigt udsolgt. Til en anden af boderne var der blevet produceret 74 forskellige dekorationer, adventskranse m.m., hvoraf størstedelen blev solgt den dag, resten i løbet af den næste uges tid. Desuden var der fra først i november blevet fremstillet og solgt mange kranse og anden pynt til kirkegården. I en anden bod blev der solgt fine, hjemmelavede ting, og desuden kunne man - som det hører sig til ved et julemarked - købe gløgg, æbleskiver m.m., eller prøve lykken i amerikansk lotteri. Alle boder havde



Søren Guldberg havde lavet en flot bod, hvorfra der blev solgt kranse m.m.



Det lille kor fra skolen, som åbnede markedet

pænt besøg, så markedet, foruden at være en meget hyggelig start på julemåneden, gav et pænt overskud, som kan bruges til glæde for beboerne på Malmhøj og andre interesserede i lokalområdet.

Julefrokost

Overskuddet bliver bl.a. brugt til julefrokosten, som har været afholdt gennem mange år. I år blev den holdt den 7. december, og ca. 60 personer deltog, fik lækker mad, krydret med julesange, underholdning og amerikansk lotteri. Som et lille sjovt indslag i frokosten kom Midtjyllands Avis' Gustav Julius Skovnisse på besøg. Han var ude for at finde julestemning og havde hørt, at der skulle være julefrokost på Malmhøj, og så ville han lige undersøge stemningen der. Han fik sig en lille snak med en af deltagerne, Knud Sørensen, og var ganske godt tilfreds med det, han oplevede!

For brugerrådet,
Birthe Clausen

Landsbyplanlægning



Specialet om landsbyplanlægning omkring Mausing er nu afsluttet af landskabsforvalterstuderende Lene Meklenborg.

Som opfølgning på indlæggene i de forrige numre af Lokalbladet vil jeg fortælle lidt om, hvordan det siden er gået med mit specialeprojekt om Mausing og landskabet omkring landsbyen.

Fotos taget af Knud Haugaard til beboermødet den 13. oktober.

Jeg har haft endnu et velbesøgt møde med et udsnit af beboere fra landsbyen og nærmeste omegn den 13. oktober 2011. Det foregik hos Kirsten og Knud Haugaard, der var så venlige at stille deres stue til rådighed og oven i købet trakterede med kaffe og kage. Her fremlagde jeg mine resultater af analyserne i området med fokus på landskabets og landsbyens værdier og forandringstendenser – man kunne også kalde det truslerne mod værdierne. Ud fra analyserne har jeg fundet frem til en række potentielle værdier i området, som med målrettede tiltag kan styrkes og tilføje yderligere kvaliteter i jeres lokalområde. Disse ideer og skitser til fremtidige tiltag i landskabet og i Mausing præsenterede jeg ligeledes denne eftermiddag med henblik på at høre beboernes meninger. Jeg oplevede, at der generelt blev set positivt på mine budskaber, og jeg blev opfordret til at holde en endelig præsentation, når projektet var blevet finpudset og afsluttet.

Denne opfordring vil jeg meget gerne tage imod. Specialerapporten blev afleveret 1. december, og når disse linjer læses, er min eksamen ligeledes overstået.

Else Nørskov (Mausingvej 38) har tilbudt at lægge hus til i forbindelse med præsentationen for jer beboere. Det sker søndag den 29. januar kl. 14.00, hvor Else vil byde på kaffe og kage. Børn er også velkomne. Ved denne lejlighed vil I desuden få overdraget to eksemplarer af rapporten,

som I opfordres til efterfølgende at lade cirkulere rundt imellem jer i lokalområdet.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan jeg kontaktes på lenemek@dsr.life.ku.dk

Jeg ser frem til at mødes med jer igen og håber også at se flere nye ansigter.

Med venlig hilsen
Lene Meklenborg



Min kokkeuddannelse



Mit navn er Heidi Palmkvist Pedersen, jeg er 22 år og vil fortælle om min uddannelse som kok.

Jeg startede på grundforløbet Jord til Bord på det, der dengang hed EUC Midt i Viborg (grundforløbet tager 30 uger som det mest almindelige). På grundforløbet havde vi både teori i køkkenet og i et klasselokale. De fag, vi havde, var: Førstehjælp, naturfag, miljø, hygiejne, sundhed, varekendskab, grundtilberedning af mad, madkultur med flere.

Efter grundforløbet gik jagten så efter en læreplads. Et stykke tid så det rimelig sort ud, da det virkede umuligt af finde en læreplads. Jeg sendte ansøgninger ud til mange steder i Jylland, og i min søgen sendte jeg en ansøgning til Fyn, lidt i sjov, da jeg næsten havde opgivet håbet. Da jeg nogen dage senere fik en opringning fra Fyn om, at jeg kunne komme til samtale dernede, blev jeg chokeret, men samtidig spændt. Så jeg tog min mor og mormor under armen, og så kørte vi til Fyn. Jeg var meget spændt hele vejen derned. Det ville da være fedt med en læreplads.

Vi ankom til Fyn og holdt uden for hotellet, hvor jeg skulle til samtale. Da vi havde holdt der lidt, brød jeg sammen i gråd. (Det skal lige siges, at jeg på dette tidspunkt var 17 år). Det var for langt hjemmefra alt og alle. Jeg ville bare hjem, men jeg gik til samtale og fik at vide, at pladsen var min, hvis jeg ville have den.

Jeg tog hjem for at tænke over det, da jeg var meget i tvivl, om det var det jeg skulle. Få dage efter fik jeg at vide, at de søgte en ny elev ude på Svostrup Kro nær Silkeborg, så der tog jeg ud med en ansøgning, kom til samtale med det samme og fik læreplads samme dag. Så var jeg i gang!

Der er ikke så meget at fortælle som så om praktikken i starten, og det meste af den gik ud på at lære og blive klar til de 3 skoleperioder. Det gode ved Svostrup Kro var, at vi var en del elever, så der var altid nogen, man var på bølgelængde med. Desuden havde vi vores elev-aftener, som vi fik lov til at lave. Der stod alle elever, både kokke og tjenere, for aftenen. Vi skulle selv stå for maden, vinen, borddækningen og selvfølgelig, at der kom gæster. Det var en oplevelse og

fedt at prøve.

Men videre til skoleforløbene:

Gast 1, som varer 10 uger, består af fagene: Varekendskab, salg og service, hygiejne og ernæring, samfundsfag, kalkulation, psykologi og så selvfølgelig undervisning i køkkenet. Som afslutning til dette forløb var der et gruppeprojekt, hvor der var eksamen i køkkenet og selvfølgelig en skriftlig opgave. (Det var der dengang, men det er nok lavet om på grund af den nye reform). Efter dette var det tilbage på lærestedet og lære mere samt at begå fejl.

På Gast 2, som også varer 10 uger, har man følgende fag: Arbejds miljø, iværksætter og innovation, naturfag, menulære og lektioner i køkkenet.

Den afsluttende prøve på Gast 2 var individuelt. Vi trak tilberedningsmetode og kødstykke, som var en bundet opgave. Det vil sige, at den tilberedningsmetode vi trak, skulle bruges til kødstykket. Så trak vi en delvis fri, hvor det kun var selve emnet. Det kunne være til en dessert, forret eller mellemret. Så havde vi 3 timer til, at det skulle være færdig, og første ret skulle afleveres.

Jeg kunne desværre ikke være med, da jeg havde ”valgt” at smadre min ene finger, men så var jeg med på en kigger, da de andre afleverede. Efter det, tilbage på lærestedet og gøre sig klar til Gast 3, det endelige.

Gast 3, som varer 7 uger, består mest af køkkenlektioner, da man skal være klar til eksamen. Inden man kommer til eksamen, skal man lige igennem en prøveeksamen for at vide, hvad man gør rigtigt, og hvad man skal arbejde på. Hvad man skal lave, og hvad man ikke skal.

Når dagen kommer, hvor man skal til eksamen, trækker man emnet dagen før og har så 4 timer til at finde ud af, hvad man vil lave, kalkulere prisen på det, man laver samt at skrive fremgangsmåde. Når man så mener, man er færdig, skal der tages kopier og afleveres. Derefter skal der gøres klar i køkkenet. Der skal stilles gryder frem ved det bord, man skal stå ved. Alt det, man mener, man skal bruge, skal findes, så der ikke skal rendes for meget rundt.

Dagen efter møder man op i god tid, før man skal op. Vi havde alle forskellige start- og afleveringstidspunkter. Man har 3 timer til at blive færdig, så det kan afleveres. Vi snakker to retter. Første ret serveres først, og ikke lang tid efter skal anden ret afleveres. Når man så har ryddet op på sin plads, går man ud og sætter sig. Så skal der bare ventes, indtil man skal op til mundtlig eksamen. Så dagen er meget lang.

Dagen efter eksamen var der dimission på skolen, hvor vi fik overrakt vores diplomer og/eller medaljer, hvis man havde fået det. Så er det bare at slappe af og tilbage og afslutte den sidste tid på lærepladsen.

Bartenderskole på Kos

Når man siger bartenderskole på Kos i en måned, tænker mange med det samme ”Druk i en måned”. Men det er langt fra sådan!

Vi rejste fra Kastrup den 9. juli kl. 23.40. Vi mødtes i lufthavnen for at blive krydset af. Det er noget skræmmende at stå i en kæmpe lufthavn uden at kende et øje, men det gik jo.

Da vi ankom til Kos efter 4 timer, blev vi kørt ind til selve Kos by, en tur på 20 min. fra lufthavnen. (Det skal lige siges, at Kos er på størrelse med Langeland). Vi ankom til hotellet for at tjekke ind, men når man er godt 100 danskere, der skal tjekke ind, tager det lang tid, så da de sidste fik tjekket ind, var vi godt oppe ad formiddagen, så det blev ikke til megen søvn, da der var godt 30 grader allerede.

Om mandagen mødtes vi alle foran vores hotel for at gå ned til skolen for at få rundvisning og introduktion af lærerne og skolen.

Skolen var hård, hårdere end nogen af os havde troet. Vi havde 5-6 drinks for hver dag, som vi skulle kunne huske udenad samt teori om diverse spiritusser. Så det var ikke bare lutter ferie. Fritid havde vi lidt af, men det vi havde, blev for det meste brugt på at læse eller tage en lille lur. Men vi havde tid til at komme ud og bruge penge i Kos by, hvor vi boede og selvfølgelig tage på tur i nattelivet og feste.

Vi var delt i 2 hold, da vi var så mange, så der var skolegang både om formiddagen og eftermiddagen. Hver uge skiftede holdene tidspunkt for, hvornår vi skulle gå i skole. Skolen startede med drinkstest, hvor vi skulle skrive de drinks, vi havde fået for dagen før. Når vi var færdige med det, blev vi delt i to hold. Det ene hold var til bartræning, mens de andre var til free pouring (ophældning af cl ved at tælle i hovedet). Nogen gange havde vi teori, da vi også skulle vide noget om de forskellige spiritusser, så det hed teori om Vodka, Gin, Tequila, Whisky, Rom og Likør.

Vi var dog en flok piger, der tog på tur en lørdag for at se øen. Vi lejede nogle strandbiler eller en form for. Så satte vi os i bilerne og kørte ud for at se øen. Vi kom forbi et slot, der var fra 200 år f.Kr. Vi fik set meget og havde en god dag med dejlige oplevelser.

Da eksamen kom i den sidste uge, var der pres på. Til den skriftlige eksamen fik vi 4 timer til at svare på spørgsmål om Vodka, Gin, Tequila, Whisky, Cognac og Likør samt skriftlig prøve i de 75 drinks, vi havde lært i løbet af de 3 uger (det var ikke alle, vi skulle kunne i baren).

Vi skulle skam også op til bareksamen, hvor vi havde 12 minutter til 12 drinks. Man kunne selvfølgelig godt bestå, selv om man gik lidt over tid. Efter eksamen kunne der slappes af og gøres klar til afslutningsfesten, hvor der blev serveret mad og drikke.

Da dagen kom, hvor vi skulle hjem, skulle vi være ude af vores hotel kl. 14.00, men vi skulle først med en bus kl. 02-02.30, så vi havde lige en del timer, der skulle gå. Vi fik dem til at gå, og hvor var det dejligt at være hjemme igen, selv om det var lidt koldt.



Heidi Palmkvist Pedersen

Crosserdag i Pederstrup

Lørdag den 3. september lagde Birthe og Ole mark til en crosserdag.

Dagen starter med, at der skal laves parkeringsplads og markering af bane på marken.

Der bliver stillet an med trailer som opbevaring af kogeblus og anretning til at lave pølser, brød og sodavand samt kaffe, som blev sponsoreret af Birthe og Ole. Der var dog mange, som havde taget hjemmebag med til kaffen.

Jens Pedersen fra Vinderslev havde sponsoreret en køletrailer til opbevaringen af drikkevarer og pølser.

Der var stillet telt op med borde og stole til tilskuerne.

Der kom mange voksne samt børn, som skulle have en tur på de forskellige crossmaskiner.

En dejlig dag med solskin og ca. 100 glade mennesker som gjorde dagen skøn.

Tak til de frivillige hjælpere for assistance med at afholde denne dag.

Vi håber, vi kan gentage successen i 2012.

Med venlig hilsen
Birthe og Ole Slagter
Pederstrup



Vores hobby: Pileflet og pileydkning

Hvordan startede vi?

Det hele startede for 7 år siden, med at Lone var på kursus i pileflet en weekend og blev smittet med flette-feber. Samme forår lavede vi vores første pilebede, hvor vi satte stiklinger til 500 planter i 8 forskellige pilesorter.

Den følgende vinter kunne vi så høste vores første flettepil. Det var et kæmpe arbejde for os. Udbyttet var meget lille, kvaliteten var dårlig, og vi var ikke særligt effektive til hverken høst eller sorteringsarbejdet. Men lidt pil kom der da på tørreloftet det første år, og efter endnu et halvt års tørring kunne vi flette lidt kurve, kranse og andre småting af vores egen pil. Og når man står med det færdige resultat, så har man tendens til fuldstændigt at glemme alt det bøvl, hårdt slid og mange arbejdstimer, der ligger bag. Så vi fortsatte ufortrødent med at etablere flere bede og plante flere stiklinger - og det har vi i øvrigt gjort hvert år lige siden.

Dyrkning af pil

Når man siger pil, så tænker de fleste nok på gråpil - det der irriterende "ukrudt", der sår sig selv og breder sig uhæmmet

biobrændsel eller i forbindelse med pilerensings- eller rodzoneanlæg.

Men pil til flette-formål er helt andre pi-



lesorter, og der findes flere tusinde sorter af flettepil at vælge imellem. Der er store forskelle på farver, størrelse, vækst, flette-egenskaber osv.

Vi har efterhånden sat omkring 10.000 planter, og vi har valgt at koncentrere os om ca. 20 pilesorter, der tilsammen giver os mulighed for at lave forskellige typer

Når man dyrker pil til flet, sigter man efter at opnå en vækst på planterne, der giver mange, slanke, lige skud uden sidegrene. Derfor etablerer man specielle bede, hvor pileplanterne sættes tæt, så skuddene kappes om at komme op og få lys - uden dog at blive kvalt.

Som udgangspunkt bruges kun 1-års skud til flettearbejder, og planterne høstes helt ned til jorden hver vinter, så der kommer nye skud hver sæson.

Det er afgørende for udbyttet, at man renholder pilebedene fuldstændigt for ukrudt, og at man er opmærksom på skadedyr, som f.eks. poppelglans-biller, bladlus, harer og rådyr.

Nye pilebede laves ved, at man pløjer og harver et langt smalt jordstykke og dækker det med sort plast (der kan også bruges et tykt lag flis). Jorden skal være god, ikke for fugtig, og der skal være lys og plads omkring bedet til alle sider. Pilestiklingerne sættes ned gennem plasten med den plante- og rækkeafstand, der er mest optimal for vækstbetingelserne på stedet og for den pågældende pilesort. Det er et stort og relativt bekosteligt arbejde at etablere et nyt pilebed, og høstudbyttet er bedst efter det 2. eller 3. vækstår. Men herefter burde man ved god pleje af sine pilebede kunne høste i mange år på de samme planter.

Høst og sortering

Pil høstes i december-februar, når planten er i vinterdvale. Høsttidspunktet afhænger meget af vejret - om det er en mild eller hård vinter, og om der er sne, der ligger i vejen for høstarbejdet. De sidste 2 vintre har den megen frost og sne været et stort problem for os, og vi har måttet udsætte høstarbejdet til helt hen i marts, hvor vi så har haft meget travlt for at kunne blive færdige til planternes vækst starter i slutningen af marts / begyndelsen af april.



på enge, ved moser og i vandhuller. Mange kender også til energi-pil, som i disse år plantes mange steder og anvendes til

flet lige fra bittesmå nipsting og til store levende hytter og tunneller på legepladser.



Hvert år høster vi alle skud på planterne med håndsaks, høgenæb eller hækklipper. Skuddene indsamles og håndsorteres i bundter efter størrelse, længde og kvalitet. Pil med skader, sideskud eller andre fejl sorteres fra. De færdige bundter mærkes op og kommer på tørreloft, hvis de skal bruges til kurveflet, eller de kommer i vandkar, hvis de skal bruges til levende flet.

Udbyttet svinger meget fra bed til bed og fra år til år, men i gennemsnit regner vi med, at vi kan anvende ca. 30% af den pil, vi høster. Resten giver et meget stort Sct. Hans-bål! Vi ville gerne kunne brænde pilen af i vores stoker-fyr, men vi har endnu ikke fundet en flishugger, der kan klare de fine, lange skud uden at lave trevler.

Tørret flet

Det meste af det flettepil, der dyrkes, bruges til tørret flet - "kurveflet". Det vil sige, at pilen efter høst og sortering tørres i ca. 1 år. Under tørring skrumper pilen omkring 50% og ændrer farve alt efter pilesort og lysforhold på tørreloftet. Når man senere skal flette af pilen, skal den blødes op i vand i 1-3 uger, så den bliver blød og bøjelig igen.

Vi har i starten lavet en del kurveflet, og vi har begge været på kursus og lært grundprincipperne og lidt begynder-flet-

teteknik. Men i dag laver vi faktisk næsten ikke tørret flet. Tørret flet er utroligt spændende, og mulighederne er fascinerende og uendelige. Men det er et rigtigt nørkle-arbejde, som kræver god tid og planlægning flere uger i forvejen - ikke just noget for en travl børnefamilie som os. Vi håber at få bedre tid til det senere i livet.

Til gengæld laver vi rigtigt meget levende flet.



Levende flet

Levende flet vil sige, at vi fletter af de nyhøstede pileskud og sætter dem i jorden, inden vækstsæsonen begynder. På denne måde slår skuddene rødder, og de flettede værker vokser videre, får nyt liv, og udvikler sig på forskellig vis alt efter, hvor de plantes, og hvordan de passes.

Arbejdet med levende pil foregår i umiddelbar forlængelse af høsten - altså i februar, marts og starten af april. Og det passer rigtigt godt til vores familieliv og vores andre hobbyer, at sæsonen er relativt kort og koncentreret og slutter i midten af april.

Når det bliver rigtigt forår, tager vores anden store hobby over - så skal vi nemlig ud at køre i vores gamle VW-veteranbiler!



Mulighederne er mange med levende pileflet, og det er stort set kun fantasien, der sætter grænserne. Så længe pilen kan sættes i jorden i haven eller i krukker, så kan man få den til at gro videre.

Det mest almindelige levende flet er træer til krukker eller udplantning, og der kan flettes, snos, drejes og kombineres i det uendelige. Men vi laver også større flet-arbejder som f.eks. junglehytter, tunneller og hegn til haver og legepladser.

En af de helt store fordele ved at bruge pil er, at flet-arbejder, der gøres færdigt i februar-marts står i fuld størrelse med det samme og bliver tæt med grønne blade allerede den første sommer. På denne måde er pil perfekt til nye haver, og vi har da også været ude at lave haveprojekter hos flere "nybygger-børnefamilier".

Og så synes vi bare, at det er så skønt at se, at pilen vokser videre og bliver smukkere med tiden!



Økilde Pil

Vores hobby med pil har også udviklet sig til, at vi har startet "Økilde Pil", hvor vi i begrænset omfang sælger flettepil, levende pileflet og afholder kurser i levende pileflet.

Vi holder det som en hobbyforretning, da vi bruger stort set al vores fritid i den korte sæson februar-april på pilen, og vi stadig vil lade lysten drive værket.

Hvis man vil vide mere om pileflet og søge inspiration, er der masser at finde på internettet.

Vi er også medlem af Pileforeningen og kan varmt anbefale deres hjemmeside www.pileforeningen.dk som indgangsportal til pileverdenen på internettet.

Foreningen har også en række flette-kredse over hele landet, hvor man mødes med andre og fletter sammen.

Der er også mange muligheder for at komme på kurser i pileflet, og der er mange, der udbyder kurser.

Vi har haft mange skønne timer med pileflet og hjælper gerne alle, der er interesseret i at komme i gang med pileflet på den ene eller anden måde. Du er altid velkommen til at ringe eller kigge forbi og se vores pilemarker, få inspiration og en god pile-snak!

Lone og Jan Sprogø
Mausingvej 57



Hauge Forsamlingshus

Hauge Forsamlingshus må lukke - med mindre aktive lokalborgere melder sig til bestyrelsen ved generalforsamlingen onsdag d. 1. feb. kl. 19.30.

Hauge Forsamlingshus bliver flittigt brugt af lokale borgere og foreninger til flere forskellige typer af arrangementer – det er fantastisk, at så mange ønsker at leje ét af vores lokale forsamlingshuse – så det er ikke antallet af udlejninger, der er problemet. Det er derimod antallet af medlemmer i bestyrelsen. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har gjort en stor indsats i flere år og ønsker ikke at genopstille ved næste generalforsamling. Antallet af medlemmer i bestyrelsen er i forvejen blevet skåret ned de sidste par år, da det er svært at få nok frivillige.

Det er bestyrelsens ansvar at sørge for vedligeholdelsen af forsamlingshuset, hvilket helt konkret betyder løbende vask af vinduer, rengøringsdage og mindre reparationer i huset. Derudover har bestyrelsen – traditionen tro – arrangeret Sankt Hans aften ved Hauge Sø, fastelavnsfest og Lucia-aften. Den siddende bestyrelse afgør selv, hvilke og hvor mange arrangementer den ønsker at afholde i løbet af året.

Er du god til tal og økonomi? Vi mangler nemlig også en kasserer.

Hermed en opfordring til at møde op til generalforsamlingen – både til jer som ønsker at indtræde i bestyrelsen og til jer, som ønsker at give jeres mening til kende – skal vi kæmpe for fortsat at have et forsamlingshus i Hauge?

**Bestyrelsen i
Hauge Forsamlingshus**

Fællesspisning og Lucia i Hauge Forsamlingshus

Torsdag d. 8. dec. var 40 mennesker samlet til fællesspisning i Hauge Forsamlingshus. Forinden havde 11 Lucia-piger og 2 stjerne-drenge mødet et par gange for at øve både Luciasangen og et par julesange.

Det blev et par hyggelige timer, hvor de fremmødte havde medbragt lækre retter til den fælles buffet. Efter

det flotte Lucia-optog var det tid til en omgang amerikansk lotteri, hvor både lokale og forretninger fra Kjellerup havde sponsoreret flotte gaver. Vi var heldig også at få besøg af julemandens hjælper, som kom med godter til alle børn.

Årets Luciabrud var Astrid Sørensen.

**SOS SOS SOS
Hauge Forsamlingshus må ikke lukke**



Hjertestarter



Menighedsrådet ved Vinderslev Kirke havde onsdag d. 7. december taget initiativ til at invitere lokale foreninger og institutioner til et indledende møde om et fælles indkøb af en hjertestarter, som skal kunne benyttes af alle i byen og nærmeste omegn.

Idrætsforeningen, skolen, børnehaven, Indre Mission, Valgmenigheden, menighedsråd og kirken havde taget imod invitationen og var mødt op til mødet. Andre foreninger og institutioner havde på forhånd tilkendegivet interesse for mødet, men af forskellige årsager var de ikke mødt frem.

På mødet fremlagde Johs. Lauritsen og Christian Christiansen ideen om, at der bliver opsat en hjertestarter i Vinderslev. Al erfaring viser, at der vil være større chance for at overleve et hjertestop, hvis man hurtigt kan få fat i en hjertestarter.

Hjertestarteren skal selvfølgelig hænges på et sted, hvor alle kan få fat i den på alle tidspunkter. Vindfanget i Sognehuset er åbent døgnet rundt, måske med undtagelse af nytårsaften, så der var hurtigt enighed om, at denne placering var meget velegnet.

Selv om hjertestarteren er selvinstruerende, var der et stort ønske om, at interesserede kan deltage i et kursus, så man kan optræde mere sikker, hvis situationen opstår, hvor der bliver brug for hjertestarteren.

Om planerne bliver til virkelighed, afhænger selvfølgelig lidt af økonomien. En hjertestarter og ophængningen af den vil koste ca. 15.000 kr., og der vil være driftsudgifter til batterier på ca. 3.000 kr. hvert tredje år.

Der var stor opbakning til at gå videre med planerne, og alle ville gå tilbage til baglandet for at drøfte mulighederne for at deltage økonomisk i projektet.

Det blev derfor besluttet, at alle mødes igen den 1. februar kl. 16.30 i Sognehuset. Til dette møde håber vi, at også Malmhøj, spejderne og Borgerforeningen kan være repræsenteret, og at vi kan træffe den endelige beslutning om et køb.

Muligheden for at søge tilskud fra

forskellige fonde og virksomheder blev ligeledes drøftet. Der har været en henvendelse til Tryk Fonden, men muligheden for at få et tilskud er ikke stor, for ansøgerfeltet er hvert år meget stort.

Måske er der andre lokale virksomheder eller private, som synes at ideen er så god, at man vil donere et beløb til en hjertestarter. Er det tilfældet, må man meget gerne henvende sig til Vinderslev Skole på vinderslevskole@silkeborg.dk eller på 89702470. Her kan man ligeledes henvende sig, hvis man har spørgsmål eller kommentarer til forslaget.

Thorkild Skovbo



Efterårsaktiviteter

Både ulve og store spejdere deltog i Sct. Georgs Gildets Økseløb ved Mausing den 17. og 18. september sammen med 48 andre spejdere fra den tidligere Kjellerup Kommune. Vejret var elendigt, men både store og små havde et par gode dage.

Den sidste weekend i oktober deltog 18 ulve i en spændende "uhygge-weekend", som bl.a. indeholdt en tur til Mønsted Kalkgruber.

De store spejdere havde overlevelsestur den 11.-13. november med feltrationer, hvor de også samlede rødder til at lave juledekorationer af.

I uge 45 solgte både små og store spejdere julemærker for Lions.



Juleafslutning

Torsdag den 1. december blev der afholdt juleafslutning i Hauge Forsamlingshus. Der er ikke tilmelding til dette arrangement, men grupperådet havde dækket op til 84 i overbevisning om, at det var rigeligt. Det viste sig at være et fejlskøn på ca. 25 deltagere, så vi fik travlt med at stille flere borde op og var meget spændte på, om der var risengrød nok. Heldigvis havde Erna Petersen og Anna Marie Ammitzbøll kogt grød nok, og vi håber, at alle blev mætte, selv om gryderne blev tomte. Til gengæld var vi sikre på, at alle mandler blev fundet!

De 23 ulve havde selv valgt, om de ville deltage i Luciaoptog eller spille sketch, så Peter Haahr havde indøvet sketches med drengene og nogle få piger, mens Birgit Johansen havde øvet Luciaoptog med 9 piger.

De store spejdere solgte amerikansk lotteri, hvor gevinsterne var juledekorationer i mange forskellige udformninger, men alle lavet på trærødder, som spejderne selv har indsamlet. Efter et par sange om juletræet blev der ønsket god jul!



Hvad sker der i 2012?

Det første arrangement i 2012 er **Nytårsparaden**, som finder sted søndag den **22. januar kl. 14-17** i Spejderhuset. Der er først gruppemøde med orientering om gruppens aktiviteter i 2011 samt valg til grupperådet. Imens har de store spejdere arrangeret udendørs aktiviteter for ulve og søskende. Efter gruppemødet har ulvene et opgaveløb for forældre og søskende og til sidst er der fakkeltog igennem Vinderslev. Hvis det blæser for meget, bliver faklerne skiftet ud med flagermuslygter af sikkerhedsmæssige

grunde. Som sædvanligt bliver der serveret suppe, inden vi skilles kl. 17.

I weekenden den **14.-15. april** er der **gruppetur** til Vranum Bakkehus ved Hald Sø for små og store spejdere med familie. **Loppemarkedet**, som finansierer gruppens aktiviteter, finder sted lørdag **den 21. juli** på Mausing Marked, og der er brug for mange hjælpere!

Vel mødt til en ny sæson i Windir Gruppen!

Støt vore annoncører, de støtter

LOKALBLADET



Bliv fordelskunde,
og få de gode renter

Per Carlsson
87702553



**TØMRER
&
SNEDKER**
BYENS MAND

www.byensmand.dk
Kim Christensen, Vinderslevvej 33
Tlf. 60 16 85 97

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde
udføres
Tlf. 86 88 81 59

”Få frisk vind i sejlene, med
vores kreative løsninger og
produktionsmæssige synergier“


Lisa V. Hosbond, grafisk konsulent
Tlf 86 82 16 55 · lvh@silkeborg-bogtryk.dk



- BREVPAPIR
- KUVERTER
- WEB-LØSNINGER
- LOGO-DESIGN
- DIGITALTRYK M.M.

**SILKEBORG
BOGTRYK**

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal
Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

Kjellerup VVS service A/S 

www.kjellerupvvs.dk

Vandværksvej 13
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70
Fax 86 88 13 30

Telka% Entreprenørfirma.
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg
TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømføring
Forsikringskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller

Tag en snak med din lokale aut. Kloakmester Martin B Madsen
Ring på 40 59 90 45 eller 86 82 90 44

FUNDER EL-SERVICE A/S
Drejegårdsvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf. 86 85 12 00



Dennis Rasmussen, Hauge

SERUP BILLEDKOLE

privat billedskole

- for børn og unge -
eftermiddagshold, ferie billedskole

www.serupbilledskole.dk

Sportigan

SPORT. SPORT. SPORT.

Sportigan Kjellerup

Torvet 9

Tlf. 86 88 35 00

E-mail : kjellerup@sportigan.dk
www.Sportigan.dk

Tlf. 7026 8620

SPAREKASSEN
ØSTJYLLAND

Kjellerup Afdeling · Søndergade 17A · www.sparoj.dk

Tømremester Jens Peder Koch

Liljevej 9, Vinderslev

8620 Kjellerup

Mobil tlf. 23 44 28 24

Tømrer-, snedker- og
montagearbejde



GISSEL

Statsautoriseret ejendomsmægler

Joan Gissel

Chr. 8.vej 24, 8600 Silkeborg

86 81 38 00

EL-installationer udføres i

-boliger, landbrug, institutioner og
industrivirksomheder af konkurrenceudbygt
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET

- PRIS

-SERVICE

-med 12 års erfaring i løsninger af styrings-
tekniske opgaver baseret på PLC-teknik

Den lokale el-installatør, det kan og vil
KYLINGS EL-SERVICE

V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling

Gl. Dalsgårdsvvej 2, 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 61 71 - Mobil 40 10 61 71

Fax 86 88 61 70 - 24-timers døgnvagt

Advokat Torben F. Pedersen

Møderet for Landsret

Torvet 1, 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 30 57 - Fax 86 88 30 08

torben@advokjellerup.dk - www.advokjellerup.dk



Kjellerup

Euro Florist

Plantecenter

Vinkelvej 2 - 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 44 44

Hauge Forsamlingshus



Plads til ca. 100 personer.

For udlejning kontaktes Hauge
Minnimarked, tlf. 86 88 80 13

Pederstrup Tagservice

Miljøgodkendt afrensning af eternittag

Maling efter eget farvevalg

5 års garanti

Algebehandling af alle slags tage m.m.

Uforbindende tilbud gives

v/ Karsten Lørup

Tøndborgvej 56, 8620 Kjellerup

Tlf. 86888181 61348671

Klinik for fysiurgisk massage

v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Vestergade 23A, 3 etage,

8620 Kjellerup

Tlf. 22 79 52 19

e-mail: zika.mausing@mail.dk

Velvære for krop og sjæl

KUSK

Hvidevarer

PARALLELVEJ 9 - 8620 KJELLERUP
TLF. : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK WWW.KUSK.DK

Hauge Minimarked

Haugevej 33

8620 Kjellerup

Tlf./Fax nr. 86 88 80 13

Vinderslev og Thorning Forsamlingshuse



Benyt vores hyggelige lokaler
Eller få maden bragt hjem

*** 86 88 80 80 ***

Elkær Anlæg & Entreprenør

Henrik Skov
Tlf.: 40 40 10 12
Haugevej 14, Elkær
8620 Kjellerup

mail@elkaer-anlaeg.dk
www.elkaer-anlaeg.dk

- Belægning
- Haveanlæg
- Salg af granitsten
- Salg af granitkærver
- Gravearbejde
- Støbearbejde
- Nedbrydning
- Træfældning
- Grubning

Vi har anlæg for det meste!!!



PEDERSTRUP
VOGNMANDS-
FORRETNING
KURT KNUDSEN A/S

Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Tlf. : 86 88 81 70 / fax : 86 88 81 30

www.kkpederstrup.dk

Kran og blokvognskørsel
container udlejning

Levering af:

sand - grus - granit - flis - bortkørsel af affald m.m.

Stampes Murerforretning

Haugevej 47

8620 Kjellerup

Tlf. 86888383

Mobil tlf. 40518383



Søndergades Auto
Vandværksvej 43
8620 Kjellerup

86 88 88 86
sgauto@sgauto.dk

**Reparation og service af alle
bilmærker**

Kontakt : Harry Damgaard

Vognmand

Henrik Andersen
Vinderslev, Tlf. 20 42 28 65



**Thorning Taxi
& Turist**

v/Jens Erik Eriksen
Møllevej 8, 8620 Kjellerup

- 4 - 8 pers. taxi
- 12-20 og 50 pers. busser
- Godkendt kørestolstaxi

Tlf. 86 88 01 75

Borgerforeningen for



Vinderslev Valgdistrikt

Formand : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90




... hos Birthe

Dame og Herrefrisør
FDZ Zoneterapeut RAB
Liljevej 43 Vinderslev
8620 Kjellerup
86 88 85 13

Mausing Forsamlingshus



For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen Tlf. 86 88 81 47



**SILKEBORG KOMMUNES
MOTIONSVENNER**

VIL DU VÆRE MOTIONSVEN ?

Har du overskud og lyst til at lave 1 ugentlig times motion med et menneske i dit lokalområde, der har brug for motion, og som ikke er i stand til at klare det på egen hånd. Du behøver ikke at være specielt god til idræt. Er du interesseret, og ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til Idræt om Dagen, Silkeborg Grete Juhler Tlf. 8680 1315/2028 1099.

Silkeborg Kommunes Motionsvenner er et samarbejde mellem Idræt om Dagen, Ældre Sagen og Silkeborg Kommunes trænende terapeuter.

MALERMESTER

Helle Krogh



Vinderslevvej 69
8620 Kjellerup
Tlf. 86888266
Mobil 40428266
Se nr : 25158105

Telefoni tilpasset dit behov




www.fonet.dk

LANDHANDLEN

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

Laurits Hvam

G H Belægning



Vinderslevholmvej 37
8620 Kjellerup
TLF: 51 50 81 52
Fax: 86 88 81 13

Epoxybelægning :
Garager, Altaner
Værksteder m.m.



**BJERRINGBRO
KONTORFORSYNING ApS**

Odensvej 7 . 8850 Bjerringbro . Tlf.: 87 50 30 10 . Fax: 86 68 04 66


Leverandør af edb løsninger,
kontormaskiner/ -møbler og kontorartikler.
Serviceværksted for edb og kopi-/
kontormaskiner



EDC Mæglerne
Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 28 22

Klovbeskæring
Frysemærkning



Kaj Andersen
86 88 80 03

MIDT • WEST



Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole
Hoppeborge
TLF. : 86 88 29 60

Forenings- og gruppevejviser

Husk at lade redaktionen vide, hvis der er forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Brugerrådet på Malmhøj

Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8 Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården

Kirsten Anneberg Jacobsen, Haugevej 1 Tlf. 89703290

Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse

Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688

Børnehjørnet

Alice Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688

Anne Marie Vejen Nøjbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777

Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716

Dagplejere

Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 86888896

Anni Borum, Liljevej 30 Tlf. 86888516

Charlotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800

Hanne Skov, Krokusvej 13 Tlf. 86888534

Helle Bølcho, Haugevej 10 Tlf. 86888310

Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716

Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489

Hauge Forsamlingshus

Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34 Tlf. 86888237

Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening

Fmd.: Kirsten Jørgensen, Revl Mosevej 6 Tlf. 86888542

Indre Mission i Mausing

Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11 Tlf. 86867476

Indre Mission i Vinderslev

Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

Klub 73

Fmd.: Henning Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Malmhøj

Boenhed Øst Tlf. 89704080

Boenhed Vest Tlf. 89704083

Aktivitetcenter Tlf. 89704085

Tlf. 89704087

Mausing Beboerforening

Fmd.: Marianne Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 8689373

Mausing Forsamlingshus

Fmd.: Kurt Løhde Tlf. 86888406

Mausing Sportsplads - KFUM

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Menighedsrådet

Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Pederstrup Vandværk

Fmd.: Lars Arhøj, Pederstrupvej 66 Tlf. 86888430

Pensionistforeningen

Fmd.: Gunnar Lysdal Nielsen, Liljevej 6 Tlf. 86888101

Skolebestyrelsen

Fmd.: Tove Kamp Hansen, Fuglemosevænget 34 Tlf. 86888906

Sognemenigheden

Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005

Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002

Soldatervennekredsen

Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11 Tlf. 86888157

Søndagsskolen - Mausing

Fmd.: Karin Pedersen, Charlottenlundvej 37 Tlf. 86867459

Søndagsskolen - Vinderslev

Fmd.: Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352

Valgmenigheden

Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110

Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30 Tlf. 86881941

Venstre Vinderslev-Kjellerup

Fmd.: Vibeke Juul, Klitfyrren 16 Tlf. 40982169

Vinderslev Aftenskole

v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening

Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Vinderslevholmvej 18 K Tlf. 28728290

Vinderslev Forsamlingshus

Fmd.: Ivan Klok, Trekronervej 14 Tlf. 86888288

Vinderslev Idrætsforening

Fmd.: Bjarne Madsen, Østerbro 1, Vattrup Tlf. 24484070

Vinderslev og Omegn Invest ApS

Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 26303732

Vinderslev og Omegns Lokalråd

Fmd.: Jane Vibjerg, Hønholtvej 5 Tlf. 35266010

Vinderslev Skole

v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2 Tlf. 89702470

Skolefritidsordningen Tlf. 89702480

Klub (12-16.30) Tlf. 89702479

Vinderslev Vandværk

Fmd.: Søren Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Windir Spejderne

Fmd.: Ingerlise Olesen, Vinderslevvej 73 Tlf. 86888521

Aktivitetskalenderen

Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er den 25. februar.

Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave.

DIVERSE

29. januar kl. 14 på Mausingvej 38
Beboermøde om landsbyplanlægning

1. februar kl. 16.30 i Sognehuset
Foreningsmøde om hjertestarter

HAUGE FORSAMLINGSHUS

Hver mandag kl. 19

Linedans

Hver tirsdag kl. 19

Squaredans

1. februar kl. 19.30

Generalforsamling

INDRE MISSION, MAUSING

24. januar kl. 19.30 i Mausing Mh

Generalforsamling

28. februar kl. 19.30 i Mausing Mh

Bibelforedrag v/Pastor Frede Møller, Hinge

15. marts kl. 19.30 i Mausing Mh

Kredsforårsmøde v/Landsdelssekretær

Thorkild Vad, Videbæk

19. marts kl. 19.30 i Mausing Mh

Møderække v/Missionær Finn Nøjbjerg, Vinderslev

20. marts kl. 19.30 i Mausing Mh

Møderække v/Missionær Finn Nøjbjerg, Vinderslev

22. marts kl. 19.30 i Mausing Mh

Møderække v/Pastor Lindvig Osmundsen, Bording

23. marts kl. 19.30 i Mausing Mh

Sang- og familieaften m/koret "Håbet" v/ Anne-Marie Helligsø, Thyholm (10 sangere)

INDRE MISSION, VINDERSLEV

24. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh

Generalforsamling

27. januar kl. 14.30 i Vinderslev Mh

Eftermiddagsmøde v/Fritidsforkynder Henry Thorsager Christensen, Aalestrup

31. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh

Sangften m/lokalt kor og missionær Finn Nøjbjerg, Vinderslev

6. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh

Missionsuge v/Missionær Jørgen Bech Knudsen, Mårslet

7. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh

Missionsuge v/Missionær Heri Elttor, Aulum

8. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh

Missionsuge v/Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg

9. februar kl. 19.30 i Vinderslev Kirke

Missionsuge/Gudstjeneste v/Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen, Menighedsfakultet Århus

10. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh

Missionsuge v/Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde

14. februar kl. 14.30 i Vinderslev Mh

Eftermiddagsmøde v/Missionær Poul Erik Hansen, Farsø

27. marts kl. 19.30 i Vinderslev Mh

Bibelforedrag v/Sognepræst Frede Møller, Hinge

MALMHØJ

Mandag kl. 9.45 i lige uger

Kaffe og banko

Mandag kl. 9.30 i ulige uger

Åbent center

1. torsdag kl. 15 hver måned

Gudstjeneste

Øvrige torsdage kl. 13.30

Mother Theresa

Fredag kl. 10 i ulige uger

Sang

PEDERSTRUP VANDVÆRK

20. marts kl. 19.30 i Mausing ForsamH

Ordinær generalforsamling

PENSIONISTFORENINGEN

18. januar kl. 14.30 på Malmhøj

Gregers Laigaard Grønhøj fortæller om kartoffeltyskerne

22. februar kl. 14.30 på Malmhøj

Lokale folkedansere underholder v/Jørgen Holme

14. marts kl. 14.30 på Malmhøj

"To fra Lysbro" underholder med viser og gårdsange

18. april kl. 14.30 på Malmhøj

Generalforsamling v/Gunner Carlsen, Silkeborg med emnet: "Hvad skal vi bruge Æl-drerådet til?"

SOGNEMENIGHEDEN

1. februar kl. 19.30 i Sognehuset

Foredrag v/Mag.art og forfatter Monica Pazuz, Randers

8. marts kl. 19.30 i Sognehuset

Foredrag v/Flyverpræst og sognepræst Peter Kiel Nielsen, Sommersted

VALGMENIGHEDEN

19. januar kl. 19.30 i Valgmenighedssalen

Lysbilledforedrag v/Sogne- og sygehuspræst Christian Højlund, Silkeborg

7. februar kl. 19.30 i Valgmenighedssalen

Foredrag v/Frimenighedspræst Henrik Jensen

29. februar kl. 19.30 i Hørup Kirkecenter

Foredrag v/Sognepræst og debattør Kathrine Lilleør

13. marts kl. 19.30 i Valgmenighedssalen

Ordinær generalforsamling

28. marts kl. 19.30 i Valgmenighedssalen

Foredrag v/Cand.phil. Liselotte Wiemer

VINDERSLEV

BORGERFORENING

23. februar kl. 19.30 i Vinderslev ForsH

Generalforsamling

30. marts kl. 19.30 i Vinderslev ForsH

Revy efterfulgt af smørrebød

31. marts kl. 18 i Vinderslev ForsH

Buffet efterfulgt af revy kl. 20.15

VINDERSLEV

IDRÆTSFORENING

10. januar kl. 10.30 i Sognehuset

Opstart babygymnasik

13. februar kl. 19

Generalforsamling i klubhuset

3. marts kl. 14

Fodboldopstart Senior

24. marts kl. 10

Gymnastikafslutning

1. april kl. 10

Fodboldopstart Ungdom

WINDIR SPEJDERNE

22. januar kl. 14

Nytårsparade

